

Richt uw hoofden op, want ziet: onze verlossing nadert. (Kerstmisofficie)



BID VOOR DE ZIEL
van Mijnheer

Richard DE WEERDT

echtgenoot van Mw Zoë VAN TWEMBEKE
Geboren te Elst de 3 Augustus 1883 en er
godvruchtig overleden de 27 December 1953.
Bediend van de H. H. Rechten.
Lid van de Confrerie van het H. Hart.

Wat we voorzagen, wat we vreesden is heilaas geschied; de dood heeft haar werk gedaan, onze goede echtgenoot en vader is niet meer. Zijn gedachtenis leve in ons geheugen.

De achtbare overledene was eenvoudig en rechtschapen van gemoed. hij vreesde het kwaad en betrachte het goed. Voor zijn huisgezin was hij steeds een steun, want hij moest door last en arbeid zijn brood winnen; edoch, hij begreep zijn plicht en volbracht ze gewillig omdat hij wist, dat daarin Gods zegen is gelegen.

Moge hij thans, in Jezus H. Hart 'n bron van barmhartigheid vinden en het eeuwig leven deelachtig worden.

Beminde echtgenote, kinderen en kleinkinderen, mijn afscheid heeft U diep bedroefd, want we waren elkander genegen. Troost U echter, eens komt het uur van zalig weerzien. Vaarwel en blijft mij in uw gebeden indachtig.

Mijn Jezus, barmhartigheid. (300 d. afl.)



Zeer getroffen door Uw blijken van diep christelijk medevoelen bieden U hiervoor hun welgemeende dank;

De familiën DE WEERDT,
VAN TWEMBEKE, HAESBROEK,
FOUBERT en
MEERSCHAUT;

Uitg. Van Nedervelde, Elst.