



Na al het vergankelijke schenkt de Heer de on-  
vergankelijke vrede in zijn Vaderhuis aan de  
ziel van zijn trouwe dienaar

de Heer

## VALÈRE DE WEERDT

echtgenoot van Mevrouw

Clara Modde

geboren te Everbeek op 19 november 1899 en  
overleden in de St Franciscuskliniek van Opbra-  
kel, op 1 oktober 1970, gesterkt door het sacra-  
ment der zieken.

Een bekende man, geacht en geerd van ieder-  
een, heeft ons in stilte verlaten. Zijn leven was  
werken en zorgen maar ook een ware lust. Hij  
leefde toch zo gaarne, maar leefde ook goed door-  
drenkt als hij was met een diep christelijke geest.  
Samen met zijn werkzame vrouw heeft hij zijn le-  
ven uitgebouwd op een stevige basis van liefde en  
goedheid. Zulke man verdwijnt altijd te vroeg,  
niet alleen voor zijn familie maar voor heel de ge-  
meenschap.

Dierbare Clara, wij hebben samen 41 jaar lief-  
en leed gedragen. Wij werkten, baden en offer-  
den samen. De Heer heeft ons gezegend, danken  
wij Hem voor alles, vooral voor onze dochter. Ik  
dank u voor uw goede zorgen, vooral in mijn  
laatste levensjaren en ziekte.

Lieve dochter, schoonzoon en kleinkinderen,  
gij hebt mij meer vreugde gegeven dan zorgen. Ik  
heb u veel bemind maar gij hebt mijn liefde ruim-  
schots beantwoord. Hebt dank en vergeet vader  
niet.

Mijn vele vrienden en kennissen, bidt voor mij:  
Heer, wees barmhartig voor uw dienaar  
die in U geloofde en op U vertrouwde.

De families DE WEERDT, MODDE,  
VANDENDOOREN en COECK

zijn zeer erkentelijk voor de blijken van  
kristelijke deelneming en danken U.

.....  
Dr. Modde Everbeek