

Ik ben de Verrijzenis en het leven, wie in Mij geloofd zal leven, ook al is hij gestorven. Alwie leeft en in Mij geloofd, zal niet sterven voor eeuwig.

**Gedenk steeds in uw vroom gebed  
de ziel van de Heer**

## **Marcel DE WEGHE**

echtgenoot van Mevrouw

### **MARIA VAN DER FRAENEN**

geboren te Outer, de 19 april 1909 en er godvruchtig overleden, de 17 december 1969 gesterkt door de H. eucharistie, de ziekenzalving en de apostolische zegen.

„Mogen de engelen U begeleiden naar het paradijs, en mogen de martelaren U bij uw komst ontvangen, om U te voeren in het hemelse Jerusalem,, (lit, der overl.)

De dierbare overledene heeft het harde leven gekend met zijn blijde en droeve dagen. Hij heeft gewerkt voor het welzijn en het geluk van moeder en kinderen. Nog vooraleer voor hem de tijd van rust kwam, werd hij neergeveld door lijden en ziekte, Slapeloze nachten en steeds groter lijden naar lichaam, hebben hem maanden gekweld. Verduldig en zonder klagen heeft hij dat lijden gedragen, steeds maar hopen op beternis.

Hij was een eenvoudig en een goed mens hij was vriendelijk en tegentotkomend. Bereid voor wie op hem beroep deden. Zo-

veel gaven die hem beminnelijk maakten bij zijn medemensen. Op deze wereld leven wij voortdurend in onzekerheid. alles is er zo broos, zo vergankelijk. Daarom moeten we onze klik steeds gericht houden op de eeuwigheid en gedurende ons verblijf op aarde alleen datgene doen wat waarde heeft en goed is in de ogen van God.

Dierbare echtgenote, dank om al de genegenheid en liefde die ge mij hebt betoond. We hebben elkander bemind en gedaan wat goed was om elkaar gelukkig te maken. Dank om uw hulp, uw steun en uw begrip. Dank vooral voor deze laatste maanden, toen ge onafscheidelijk aan mijn zijde stond om mijn lijden te helpen dragen.

Goede kinderen, dank om uw liefde en uw goedheid. Treurt niet als zij die geen geloof hebben. Blijft een steun en een troost voor moeder. Bidt met haar voor mij.

Mijn liefste zuster Bertha, dank voor uw voortdurende bekommernis en toewijding.

Aan mijn familieleden en vrienden vraag ik een eenvoudig gebed opdat Onze Lieve Vrouw van Lourdes, die mij zo dierbaar was, voor mij haar tussenkomst verlene bij haar Zoon.

Voor uw innige deelneming en gebeden danken U beleefd :

**De families De Weghe, Van Der Fraenen,  
.....Chavatte en Cautaert. ....**