

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS!

Amen.



**Gedenk in uw gebeden de ziel**

van Mijnheer

**ACHILLES DE WEIRDT**

echtgenoot van Mevrouw

**ZENOBIE VAN DEN BERGHE**

geboren te Sint Goriks-Oudenhove,  
de 18 december 1886 en godvruchtig overleden  
te Rozebeke, de 29 september 1956,  
gesterkt door de HH. Sacramenten der stervenden

Hoe gelukkig en verstandig is hij, die zodanig poogt te zijn in het leven, als hij wenst bevonden te worden bij de dood.

De overledene was 'n rechtschapen man, een goede echtgenoot en een bezorgde vader, die zijn genoegen vond in zijn werk en in zijn huiskring. Niets was hem te veel om het welzijn van vrouw en kinderen hoger op te voeren, daarom werd hij geëerd en bemind.

Teergeliefde echtgenote, ik begrijp uw diepe smart. Heb dank om uw toegewijde zorgen gedurende mijn ziekte. Een talrijk kroost hebben we met zwoegen groot gebracht en thans hoopten we een welverdiende rust te genieten. God heeft er anders over beschikt.

Duurbare kinderen, bewandelt de weg die ik u heb voorgewezen; blijft uw moeder eren, mijn afscheid zal haar minder lastig zijn. Weent niet over mij, maar zoekt uw troost in het gebed.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

R.

I.

P.

*Drukk. Melckebeke. Hoogstraat 25. Zottegem*

Mevrouw Achilles DE WEIRDT, geboren Zenobie VAN DEN BERGHE;  
Mijnheer en Mevrouw Ephrem DE WEIRDT-DE CLERCQ en kind Claudine;  
Mijnheer en Mevrouw Maurice MEERSCHAUT-DE WEIRDT en kinderen  
Willy, Monique, José en Ivan;  
Mijnheer en Mevrouw Valère ROUCKHOUT-DE WEIRDT;  
Mijnheer en Mevrouw Michel MEERSCHAUT-DE WEIRDT en kinderen  
Relly en Jenny;  
Mijnheer en Mevrouw Robert DE CLERCQ-DE WEIRDT en kinderen  
Eddy, Guy en Marinelle;  
Mijnheer en Mevrouw Marcel DE COKER-DE WEIRDT en kind Alex;  
De familieën DE WEIRDT, VAN DEN BERGHE, VERSTRICHT en  
SEGHERS

**DANKEN U VAN HARTE VOOR DE BLIJKEN VAN  
CHRISTELIJKE DEELNEMING EN GEBEDEN.**