

†

" Vader, in Uw handen beveil ik mijn geest. "

Gedenk in Uw vrome gebeden

ZEEREERWAARDE HEER

## **Arthur De Weirdt**

RUSTEND PASTOOR

Geboren te Sinaai 8 - 3 - 1893

Overleden te Belsele 18 - 2 - 1969

Hij was achtereenvolgens onderpastoor te Bentille St-Kruis - Winkel, Aalst - Mijlbeke en St-Gillis bij Dendermonde,

en pastoor te Lozer - Huise en te St-Maria Lierde

Voorzien van de Heilige Sakramenten der zieken

Wij danken U, zijn vrienden, die nu vandaag met ons hulde komt brengen aan het leven van deze vrome en rechtschapen priester.

Gij die hem gekend hebt weet dat hij een eenvoudige man was, die niet moest weten van grote woorden en aanstellerigheid. Hij was een man van plicht stipt en onvermoeibaar. Met zijn grote werkkraft stichtte en bezielde hij talrijke organisaties, hij hield van kinderen en zieken, die overal op zijn be zoek en zijn bemoedigend woord lagen te wachten. Hij kende zijn parochies; als de goede herder van het evangelie " kende hij ze allen bij hun naam. " Hij deelde hun vreugden en zorgen, sprak met hen, over de Heer, en met de Heer over hen allen in zijn eenvoudig gebed. Hij was levensblij en straalde van geluk telkens als hij zijn vele vrienden in grote gulheid mocht ontvangen of hen elders ontmoette. Voor elk van ons, zijn familieleden, was hij als een echte vader. Wat hij voor ons allen gedaan heeft vond hij vanzelfsprekend, maar wij weten dat zelden een priester ooit voor zijn familie meer goed gedaan heeft, en wij zijn hem bijzonder dankbaar

omdat hij zo dicht bij ons gestaan heeft in alle fazen van het leven, in vreugde en verdriet. Hij had een gevoelig hart en was zeer dankbaar voor de kleinste blij van genegenheid. Met welk een warmte sprak hij over allen die hem goed deden, vooral over de goede zusters en toegewijde mensen die hem door hun trouwe zorgen zo gelukkige jaren geschonken hebben toen hij op rust ging!

Nu zijn taak op aarde volbracht is, danken wij met U allen samen de goede God die hem zoveel talenten van geest en hart geschonken had, en in wiens dienst hij als eerste priester van deze parochie zijn leven gewijd had.

De families DE WEIRDt en DE BLIECK

.....  
DRUKK. ST-ANDREAS BELSELE TEL. 71.31 60