

In Uw handen Heer, beveel ik mijn geest.



BID VOOR DE ZIEL VAN
MIJNHEER

Cesar DE WEIRD'T

ECHTGENOOT VAN

Helena-Melania Vande Velde

geboren te Bevere-Oud., den 13 December 1894
en aldaar godvruchtig overleden den 20 Juli 1946,
voorzien van de laatste H.H. Sacramenten.



Het leven van den mensch op aarde is een gedurige dienstbaarheid en zijne dagen zijn gelijk die van een daglooner. Een arbeider is vermoeid en ziet uit naar schaduwe om te rusten, een werkmans verlangst naar het einde van zijn arbeid, zoo is de levensloop van den mensch vervuld met kommervolle maanden en met lastige nachten.

(Job. VII 1-3)

Maar wij hebben hier op aarde geen blijvende woonplaats; we zijn op weg naar de eeuwige bestemming en juist door de beproevingen en de kwellingen van het leven moet onze ziel gelouterd worden om de eeuwige vreugde te verdienen. Ook Christus moest lijden om zoo te komen tot Zijne verheerlijking.

(Luc. XXIV 26)

Bemide Echtgenoot, vaarwel, onze scheiding valt vroegtijdig, maar onze ware blijvende hoop is toch hierboven in het eeuwig wederzien.

Bemide Kinderen, eert en helpt uwe moeder en weest Vader indachtig in uwe gebeden.

Liefste Vader, bloedverwanten en vrienden, helpt mij nu door uwe gebeden.

Heer Jezus, geef hem de eeuwige rust!

Mevrouw Weduwe Cesar DE WEIRD'T, geboren Helena VANDE VELDE;
Mijnheer en Mevrouw Albert GARRÉ-DE WEIRD'T en kinderen Norbert,
Robert, Gilbert, Hubert en Flobert;
Mijnheer François DE WEIRD'T;
Mijnheer en Mevrouw Maurice ANCKAERT-DE WEIRD'T en zoon;
Mijnheer en Mevrouw Leon DE WEIRD'T-LAMON en kinderen;
Mevrouw Weduwe VANDE VELDE;
Mijnheer en Mevrouw Cesar DE WEIRD'T-VANDE VELDE en zonen;
Mijnheer en Mevrouw Maurice VANDE VELDE-SCHEIR en zoon;
Mijnheer en Mevrouw Oscar VANDE VELDE-DIJSSERINCK en kinderen;
Mijnheer en Mevrouw Jules DE BAETS-VANDE VELDE en kinderen;
Mijnheer Gerard VANDE VELDE;
De Familiën DE WEIRD'T, VANDE VELDE, SANTENS en HAMERLINCK;

**Danken innig om uwe gebeden
en blijken van deelneming.**