

De gedachte aan het rijk van God heeft  
haar de eeuwigheid doen ingaan.



BID VOOR DE ZIEL VAN  
MEVROUW

**Irma, Simone, Orpha De Weirdt**

echtgenote van Mijnheer

**Albert, Maurice Meerschaut**

geboren te Rozebeke, de 18 februari 1919 en  
godvruchtig overleden te Gent, de 28 juli  
1971, gesterkt door de HH. Sakramenten der  
zieken.

Ik heb de Heer altijd voor ogen gehad,  
daarom zal mijn lichaam rusten in de hoop  
op verrijzenis. Wijsheid is het de dood te  
kunnen ingaan zoals men geleefd heeft. Ge-  
louterd door het jarenlange lijden en mise-  
rie, geef ik in volle onderwerping en met  
volle vertrouwen op God mijn ziel aan haar  
Schepper weer. Laat mij rusten in Hem, die  
ik heel mijn leven gezocht en betracht heb.

Het leven is beëindigd; aards leven is  
verwisseld voor een beter leven van hogere  
orde. Niet de aarde kan haar bedekt houden,  
maar de eeuwigheid heeft haar opgenomen.

(Bossuet)

Mijn dierbare echtgenoot, dank u voor al  
uw hulp in mijn lijdensweg; zeer zwaar  
valt u mijn afscheid, toch zult ge niet alleen  
staan in de zware taak van onze nog op-  
groeiende kinderen, want bij God in het  
gebed zult ge sterkte vinden en bij Hem ook  
zult ge mijzelf terug vinden.

Mijn dierbare kinderen, zwaar voor u is  
mijn heengaan en hard valt het Gods plan-  
nen te aanvaarden. Moge mijn voorbeeld  
van geduldig lijden en optimisme, mijn gods-  
vrucht steeds voor uw ogen blijven en weest  
een steun voor uw vader.

Mijn dierbare broers, zusters en familiele-  
den, aards lijden heeft me tot eeuwige  
vreugde gebracht; blijft steeds in « De  
Eeuwige » met mij verbonden.

Mijnheer Albert, Maurice MEERSCHAUT,  
haar echtgenoot,

Mijnheer en Mevrouw Willy MEERSCHAUT-  
HERTECANT en kinderen,

Mijnheer en Mevrouw Marcel LEYMAN-  
MEERSCHAUT en kind,

Mijnheer en Mevrouw Noël DE TEMMER-  
MAN-MEERSCHAUT en kind,

Jongheer José MEERSCHAUT en verloofde,  
Jongheer Ivan MEERSCHAUT,

haar kinderen en kleinkinderen

Mevrouw Wed. Achiel DE WEIRDt-VAN  
DEN BERGHE, haar moeder.

De families DE WEIRDt, MEERSCHAUT,  
VAN DEN BERGHE en CORDONIER,

danken U oprecht voor de blijken van deel-  
neming betoond in hun diepe rouw.