

„Onze Vader, ... Uw wil geschiede”



BID VOOR DE ZIEL VAN

Mijnheer

Emiel François René DE WEIRELD

weduwnaar van Mevrouw

Valentine DE RIDDER

geboren te St. Blasius-Boekel, de 15 april 1886 en ten
gevolge van een smartelijk ongeval,
overleden te Zottegem, op 30 juni 1957, gezalfd
met het H. Oliesel in extremis.

Lid van verscheidene godvruchtige genootschappen.
Oud-Strijder 1914-1918.

Deze zware beproeving leert eens te meer de on-
schatbare rijkdom van het christelijk geloof waarden.
Alleen wanneer men vast gelooft in de oneindige wijs-
heid en liefde van God, die alles, zelfs het pijnlijkste,
naar ons welbegrepen welzijn richt, kan bij deze rouw
troost en sterkte gevonden worden. Want naar louter
menselijk berekenen was ook deze levenstaak nog niet
afgewerkt.

Wie de dierbare overledene van nabij gekend heeft,
weet dat hij in alle eenvoud zo'n levendig geloof bezat.
Trouw aan de christelijke opvoeding welke hij van
thuis had meegekregen, is hij steeds een diep-god-
vruchtig man geweest. Zijn leven was nochtans gete-
kend door het kruis. De pijn om het vroegtijdig verlies
van zijn geliefde vrouw heeft hij doorheen gans zijn
leven meegedragen, maar zonder een zweem van ver-
bittering of opstandigheid. En in de zware taak van
zijn vaderschap, die hij, eerst geholpen door de liefde-
volle handen van zijn schoonmoeder en nadien alleen,
vervulde, heeft hij steeds betrouwd op de hulp van hier-
boven.

Hij was een moedig man. Over eigen moeilijkheden
sprak hij niet en zijn vrienden zullen zijn glimlach en
zijn opgewekt woord blijven gedenken.

Hij was echt een goed mens. Eenvoudig en zeer
hartelijk in de omgang, steeds dienstvaardig, meevoe-
lend waar hij kon. Die goedheid kwam recht uit het
hart. Daarom was hij een echte volksvriend.

Doorheen de droefheid van deze scheiding dragen
we daarom het troostvol besef dat God met welgeval-
len op dit leven heeft neergezien.

Mijn beste Cyriel, naast Uw lieve moeder die uit
liefde voor U haar leven gaf bij Uw geboorte, heb ook
ik het offer van mijn leven voor U aan God opgedragen.
Maak Gij nu van Uw leven onze fierheid en een deel
van ons geluk in de hemel. We blijven met liefde over
U waken. God zegene en God beware U, mijn jongen.

Dierbare familieleden, ik dank U voor Uw diepe
en trouwe genegenheid. Blijft mijn jongen helpen waar
ge kunt.

Heer, in Uw handen leg ik mijn geest.

*Voor Uw gebed en Uw oprecht medevoelen
danken U zeer oprecht :*

*Heer Cyriel DE WEIRELD ;
De families DE WEIRELD, DE RIDDER en
VAN HOECKE.*

Uitg. Van Nederveelde, Dorp, Elst.