

†

DANKBAAR AANDENKEN AAN

DE HEER

HENRI DE WEIRELD

echtgenoot van

Mevrouw ELISA HOEBEKE

ere-burgemeester van Sint-Blasius-Boekel

geboren te Sint-Blasius-Boekel op 21 mei 1898 en er  
overleden op 11 november 1978 na een voorbeeldig  
en rijkgevoeld leven. Gezalfd met het H Oliesel.

Vereremerk met verscheidene eretekens.

---

Een man uit één stuk  
waarop men bouwen kon,  
niet uitbundig  
maar minzaam hartelijk,  
zachtjes monkelend  
met glinsterende ogen  
om met iets in te stemmen,  
met die bescheiden stevige handdruk  
waaruit vriendschap sprak :  
een mens om van te houden.

Opgegroeid in een kristelijke traditie  
is hij hieraan trouw gebleven  
in goede en in kwade dagen,  
niet voor het oog der mensen  
maar uit diepe overtuiging.  
Geloven was voor hem  
zó van zelfsprekend  
als met zijn beide voeten  
op deze aarde staan.

Taaï volhoudend  
voor wat hij recht wist,  
mild en begrippeend  
waar hij goede wil zag  
is hij zijn weg gegaan  
in dienst van de mensen,  
wier welzijn hem was toevertrouwd ;  
niet op de eer was hij belust  
maar op de vreugde van het goed-doen.

Zó hebben wij hem gekend,  
gewaardeerd, liefgehad.  
Zó leeft hij voort  
in onze gedachte  
maar vooral in God,  
de diepste grond van alle bestaan,  
die hem in ere houdt  
alle dagen  
tot in eeuwigheid.

---

Mevrouw Henri DE WEIRELD-HOEBEKE,  
De families DE WEIRELD, VAN HERREWEGHE,  
HOEBEKE en VAN PAEMEL,  
danken voor Uw deelneming en gebed.