

De Heer is verzezen! Alleluia Alleluia!



BID VOOR DE ZIEL VAN
MEVROUW
LEONIE-MARIA DE WEIRELD

weduwe van
de heer ANDRÉ DEVENYNS

geboren te Sint-Blasius-Boekel de 9 april 1911 en er
onverwachts overleden op 6 april 1980, voorzien van
de ziekenzalving.

Voorzitster van de katholieke landelijke vrouwengilde
Lid van de kristelijke bond der gepensioneerden van
de H. Hartbond, van de Voortplanting van het Ge-
loof en van de Confrerie van de H. Katarina.

In de morgen van Pasen is het gebeurd : na een ver-
dienstelijk leven dat niet gespaard bleef van vele
kruisjes, na de Goede Week waarin de dierbare
overledene stil en devoot meedeed met de kerkelijke
diensten, na op Goede Vrijdag 's morgens lange tijd
alleen biddend vóór het H. Sacrament vertoeft te
hebben, om in de namiddag weer het lijden en de
dood van Ons Heer mee te gedenken in onze par-
ochiekerk, na de opmerkelijke attenties van de laatste
dagen waarvan meer dan één getuigenis was . . .
Voelde Maria het aankomen ? . . .

«Ik ben de Verrijzenis en het Leven » zei Jezus « en
wie in Mij gelooft zal leven. » Welke gelovige mens
zou er kunnen aan twifelen dat deze woorden totaal
toepasselijk zijn op Maria ?

Als een door — en door — christelijke vrouw is dat-
gene wat op het doodsprentje van haar echtgenoot —
die ook veel te vroeg en onverwachts gestorven is —
staat, ook voor haar van toepassing : « Gevoelig van
hart, rechtgeaard en kerkelijk - vroom als hij was,

leed hij eronder dat zoveel mensen het niet meer zo
nauw nemen met hun godsdienstige en kerkelijke
plichten. » Ook dat geldt voor haar.

Ze was bovendien milddadig, een en al zorg voor
haar kinderen en de laatste tijd voor haar zieke zus-
ter; in alle eenvoud ijverend voor haar « Boerinnen-
gilde ».

Kom goede en trouwe dienaressen, neem bezit van het
rijk dat u is toebereid. (Evangelië)

Dierbare kinderen, gedenkt mij en uw vader. Blijft
trouw aan het voorvaderlijk geloof waarin we u het
voorbeeld hebben gegeven.

Dierbare zuster Marguerite, voor Anne-Marie en
Antoine evenals voor u, moet mijn onverwachts
heengaan een harde slag zijn. Gods wegen zijn on-
doorgroendelijk. . . Moge uw geloof en uw vertrouwen
in Gods voorzienigheid uw sterkte zijn.

Dierbare schoonbroers, schoonzusters, tanten en an-
dere verwanten, hebt dank om uw genegenheid en
medeleven bij deze tweede onverwachte rouw in
onze familie.

Ook u, medeleden van de K. V. L. V. en van de K. B.
G., geburen, medeparochianen en vrienden, bedank
ik om uw gebeden en blijken van mederouwen.

Aan allen tot weerziens in het hemels vaderhuis.

Anne-Marie en Antoine DEVENYNS,

Marguerite DE WEIRELD,

De families DEVENYNS, DE WEIRELD,
COPPENS en DE RORE,

danken voor de blijken van
deelneming en gebeden.