

God, Die 't eeuwig leven zijt,
verrijzenis, onsterfelijkheid,
wil hem Uw vrede geven.



VROOM AANDENKEN AAN

DE HEER

ARMAND DE WEZE

echtgenoot van Mevrouw
MARCELLA VAN DIJCKE

geboren te St.-Maria-Oudenhove op 25 oktober
1936 en ten gevolge van een smartelijk ongeval
overleden te Ninove op 30 augustus 1990.

" Wij rouwen om deze mens die wij verloren ;
niemand kent ons diep en groot verdriet ". Dit
is de noodkreet van echtgenote en dochter, die
nu een goede echtgenoot en een echt-liefheb-
bende vader plots en onvoorziën ontnomen zijn.
Hij was een stuk van hun eigen leven geworden.
Hij heeft voor vrouw en kind gewerkt, is er be-
kommerd om geweest, heeft gezorgd voor een
goed gezin, waarin men voor elkaar leefde. Voor
zijn werkmakers was hij steeds gediënstig en
vriendelijk.

Dierbare echtgenote, samen hebben wij ons
gezin gesticht, samen hebben wij er voor ge-
werkt, samen hebben wij liefde gegeven aan ons

kind, samen waren wij gelukkig. Ik dank u om-
dat gij met mij het leven hebt willen delen,
omdat gij mij steeds begrepen hebt, omdat gij
ook voor mij een waardevolle steun zijt geweest.

Lieve dochter, gij waart mijn oogappel. Ik was
fier en gelukkig om hetgeen gij mocht presteren
in uw studies, op uw werk, in het leven. Ik dank
u om de kinderlijke en dankbare belangstelling
die ik van u mocht ervaren. Moge mijn beeld u
steeds in uw verder leven vergezellen.

Overmand door droefheid, maar stil berustend
en vertrouwend, bidden echtgenote en dochter :
" In het uur van nood verlaat de Heer de zijnen
niet ".

En voor echtgenoot en vader : " God, schenk
hem rust die zachtmoedig was van karakter en
eenvoudig van hart ".

**De families DE WEZE, DE BRACKELEIR,
VAN DIJCKE en DE BRAUWER,**

danken U voor uw gebed en blijken van
deelneming.

Drukk. De Vos, 9572 Lierde - ☎ (055) 42 26 41
Begr. - Crem. b.v.b.a. Raoul, Brakel - 055/422449