

Van een plotselinge en onvoorziene dood, verlos  
ons, Heer !



Bid voor de ziel van

DE HEER

## Germain DE WEZE

weduwnaar van Mevrouw

**Maria Herminia BRAEKELEIR**

geboren te St. Maria-Oudenhove op 8 juli 1907  
en aldaar overleden op 27 september 1967.

---

Men sterft gewoonlijk zoals men geleefd heeft.

Wie God vreest tijdens zijn leven, zal Hem niet  
moeten vrezen in het uur van zijn dood.

Weest altijd bereid, want de dood komt op  
het onverwachts, op het ogenblik dat gij het  
minst verwacht.

Dierbare Kinderen, vader en moeder hebben  
U verlaten, doch gij weet hoe zij voor u gewerkt  
en gezwogen hebben ; vergeet dat nooit en ge-  
denkt hen steeds in uw gebeden vooral in de  
zondagmis.

H. Barbara, patrones van het kristelijk leven  
en van de goede dood, bid voor ons.

H. Jozef, patroon der goede dood, bid voor ons.

Mijn Jezus, barmhartigheid !



De families DE WEZE, VAN DE MAELE, BRAE-  
KELEIR en VAN DAMME,

danken U voor de blijken van kristelijke  
deelneming.

---

Uitg. Vanderzwalmen, St.-Maria-Oudenhove