



ZALIG AANDENKEN AAN
MEVROUW

Irma, Lucie, Mathilde DEWEZE
echtgenote van de Heer Marcel MICHELS.

Geboren te Everbeek op 22 augustus 1918 en overleden in de Kliniek der Zusters van Barmhartigheid te Ronse op 24 mei 1986,
voorzien van de HH. Sakrammenten.

Gelukzalig de zachtmoedigen, want ze zullen de hemel verwerven.

Gelukzalig degenen met een zuiver hart,
want zij zullen God zien.

Oordeel niet en ge zult niet geoordeeld worden.
Veroordeel niet en ge zult niet veroordeeld worden.

Wat is het geluk groot wiens gedrag en levenswijze voorbeeldig is.

Mijn dierbare echtgenoot, kinderen en kleinkinderen, ik dank U om uw genegenheid en liefde. De dood breekt die liefde niet af, maar bereidt haar schoonste bloei voor in de liefde van God. Blijf me dikwijls gedenken in uw gebeden. Ik zal van uit de hemel bidden voor U om kracht en sterkte in uw verder leven.

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid.

De families DEWEZE, MICHELS, JOURET,
danken U.



SOUVENEZ-VOUS DEVANT DIEU DE L'AME
DE DAME

Irma, Lucie, Mathilde DEWEZE
épouse de Monsieur Marcel MICHELS.

née à Everbeek le 22 août 1918 et décédée
à la Clinique Sœurs de la Miséricorde à Renaix le 24 mai 1986,
munie des SS. Sacrements.

Oublieuse d'elle-même jusque dans la souffrance, calmement résignée à la volonté de Dieu, jusqu'au bout elle édifa les siens, s'efforçant de les encourager, cherchant à leur atténuer l'inévitable.

Bien cher époux, mes chers enfants et petits-enfants, vous tous que j'ai connus et aimés, ne vous affligez pas de ma mort, mais réjouissez-vous du fait que je vais là-haut près du Bon Dieu. Il veillera sur vous.

Doux cœur de Marie, soyez mon refuge.

Les familles DEWEZE, MICHELS, JOURET,
remercient.

Begr. Piteraerents-De Cubber, Brakel
Druk. Devleeschouwer-Hoste en Zn., Brakel