

†

Tot vroom aandenken aan

Mevrouw

**Julia, Maria DEWEZE**

echtgenote van de

**Heer Cyriel LION.**

Geboren te Everbeek op 3 februari 1912 en godvruchtig overleden in de St.-Franciscuskliniek te Brakel-Opbrakel op 19 mei 1984, voorzien van de HH. Sakramenten der zieken en de Pauselijke Zegen.

---

Heer, Gij hebt ons het dierbaarste ontnomen wat wij op aarde nog bezaten, geef ons nu uw genade, God om dit grote verlies te kunnen aanvaarden.

Mijn dierbare echtgenoot, onze scheiding is vrij plots geweest. Het is de wil van de Heer dat ik eerst ga. Boven het leven en de dood blijven onze liefde en gebed ons troosten, sterken en verenigen.

Daarom willen wij nu bidden: Heer help ons de leegte te overbruggen door nog inniger met elkaar verbonden te leven in het geloof, dat de dood niet het einde is, maar dat onze Heer God een God van leven en liefde is. Amen.

Heer Jezus, geef haar de eeuwige rust.

H. Jozef, patroon van de goede dood, bid voor ons.

De families

LION, DEWEZE, VAN LIERDE,

danken U voor de blijken van deelneming.

---

Druk. Devleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel  
Begr. Piteraerents, Tenbosse 24, Brakel