

„Ik ben de Verrijzenis en het Leven“.



Dankbaar aandenken aan  
DE HEER

**Lucien, Albert DEWEZE**

weduwnaar van Mevrouw

**Maria, Martha, Marguereta LION**

geboren te Everbeek op 14 september 1915  
en godvruchtig overleden te Brakel  
op 2 oktober 1980,  
gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken en  
de Pauselijke Zegen.  
Oudstrijder 1940-1945.

Lucien heeft een hard leven gekend. De helft van zijn levensjaren waren een lijdensweg. Vier jaar geleden ontviel hem onverwacht zijn echtgenote. Zoals de Heer Jezus heeft hij op het einde dan nog een zware kalvarieberg moeten bestijgen. Al die tijd trachtte hij dat alles te verbergen om zijn geliefden niet nog meer leed te berokkenen.

In al die ellende werd hij niet verbitterd, maar bleef alles dragen als een schoon kristen, die weet dat achter het kruis de verrijzeniszon schijnt. Toen hij wist dat de komst van de Heer nabij was, heeft hij diepgelovig en dankbaar de sacramenten van de zieken ontvangen. Hij wist dat hij niet met ledige handen voor de Heer moest verschijnen, vandaar zijn rustig en gelaten afscheid.

Nu is vader terug verenigd met moeder. We weten dat ze beiden, van bij de Heer waar geen lijden en droefheid meer is, voor ons allen blijven zorgen.

Dank u vader, dank u moeder, ook wij zullen u kinderlijk en piëteitvol blijven gedenken.

Maria, Koningin van de Rozenkrans, spreek voor ons allen ten beste bij Uw Goddelijke Zoon.

De families DE WEZE, LION, DEWEZE,  
FAINGNAERT

zijn erkentelijk voor uw blijken van medeleven in hun rouw en danken U.

Drukk. L. De Ruyver - Brakel