

Diegenen die ik liefheb verlaat ik,
om diegenen die ik liefhad terug te vinden.



Bid voor de zielerust van

MEVROUW

MARIA DE WEZE

weduwe van de heer **Florimond LAPAGE**

geboren te St-Maria-Oudenhove op 12 september
1898 en godvruchtig overleden in het R.V.T. " Ter
Deynsbeke " te Zottegem op 15 december 1994,
gesterkt door de H. Sakramenten der zieken.

Lid van K. B. G.

De families : DE WEZE, LAPAGE,

VAN DER ZWALMEN en VAN HOORDE
DANKEN U oprecht om uw kristelijke
deelneming en uw vroom gebed.

De namis zal opgedragen worden in de parochiekerk
van St-Maria-Oudenhove, op maandag 9 januari 1995
om 18 uur 45.

Een vrouw van groot vertrouwen,
een moeder van gebed.

Zij bleef de handen vouwen
en heeft voor ons, die rouwen,
haar glimlach klaargezet.

Zij kon de mensen boeien.
Haar lach en vinnig woord
lieten de vreugde groeien
zoals men zelden hoort.

Onstuimig was haar hart en groot,
één tinteling van leven.

Zij heeft zich blij gegeven
tot aan haar langzame dood.

En dankbaarheid bleef haar doorzinderen
van deugd om zoveel goede kinderen . . .

Beste kinderen, lieve kleinkinderen en achterklein-
kinderen, bij dit afscheid wil ik U vooral danken
voor de vele mooie dagen die ik met U mocht
doorbrengen, ook voor de vele, vele bezoeken die
gij mij bracht, vooral ook tijdens mijn ziek zijn.
Het is goed geweest zo. Zorg nu verder voor elkaar.

Heilige Maria, moeder Gods,
bid voor ons arme zondaars,
nu en in het uur van onze dood. Amen.
Heilige Antonius-abt, bid voor ons.