

Bij de Heer vindt de Gerechtighe zijn loo.
De Allerhoogste zorgt voor hem endaarom
zal hij het Rijk der Heerlijkheid ontvangen !
Wijsheid V. 15



BIJ VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

MARIE-VALENTINE DEWÉZE

echtgenote van

Richard Dewéze

geboren te Everbeek, de 10 oktober 1882, er overleden de 28 januari 1959, versterkt door de HH. Sacramenten en de Apostolische Zegen.

Een dien-kristelijke Moeder is heengegaan !
De echt kristelijke Huismoeder geeft, eenvoudig en ongekunsteld, maar soms met veel smart en offers, het leven aan haar Gezin en is bereidt haar eigen leven te geven « voor » haar huisgezin.

Wij mogen een vergelijking maken tussen het kristelijk Moederhart en het H. Hart van Jezus, dat door zijn H. Lijden ons het goddelijk Leven heeft geschonken, en « zijn leven voor de zijnen heeft gegeven ! » Zo moet O. L. Heer - die ons eens zal oordelen - wel een voorliefde hebben voor de goede Huismoeder, zoals de duurzame Overledene er een was !

Haar steun en kracht zoekend in het gebed, zocht zij, in stille eenvoud, haar genoegen in dienst te bewijzen en het goede te doen. Maar haar grootste voldoening was haar kinderen te zien de goede weg te bewandelen. Korte tijd voor haar pijnlijke ziekte zei Valentine : Als wij het toch niet allen kunnen doen heb ik liever dat de kinderen naar de H. Mis gaan en een goed werk doen ! Dit bezorgd zijn, dit leven voor anderen - haar kinderen - is wel de stichtendste karaktertrek van haar schone ziel !

Teergeliefde Echtgenoot en Kinderen, al is het scheiden hard voor een liefhebbend goed, de zekerheid, die ons Heilig Geloof ons geeft, dat wij eens, en weldra, zullen verenigd zijn in een eeuwig geluk, moet ons diep troosten ! Onze liefde blijft ons verbinden over de dood en het graf heen. Zij biedt ons de mogelijkheid zelfs malkaar te helpen bij God door onderling gebed ! Wij zullen voor malkaar bidden ! woge de goede God U allen zegenen en bewaren in afwachting van het blijde wederzien !

Jezus, Maria, Jozef, laat mij in Uw H. Gezelschap in Vrede leven !
(300 d. afl.)

De familiën DEWEZE, DECOCK et
COSYNS,

zijn zeer erkentelijk voor de bliken
van deelneming en danken U.

Druk. Arille Gaiand, Vloesberg.