

Geloofd zij Jezus-Christus in alle eeuwigheid. Amen.



## TER ZALIGER GEDACHTENIS

*van Mijnheer*

## **RICHARD DEWEZE**

*weduwnaar van Mevrouw*

## **VALENTINE DEWEZE**

geboren te Everbeek, le 15 juli 1879. en er godvruchtig overleden, de 26 februari 1960 versterkt door de HH Sacramenten en de Apostolische Zegen.

De diepbetreurde Overledene was kristen, oprecht en eenvoudig, werkzaam en goedhartig ; bekommerd om zijn huisgenoten.

Ons hart is bedroefd omdat de dood hem aan onze liefde heeft ontrukkt ; maar we troosten ons omdat aan zijn lijden een einde is gekomen : en we danken God dat hij als een waar kristen is heengegaan.

Wij brengen dit offer met kristelijke gelatenheid en overgave aan Gods Heilige Wil. En met de Heilige man Job, die ons

als voorbeeld wordt voorgesteld, bidden wij : God gaf, God nam, zoals het Hem behaagde is het geschied : wij zegenen zijn Naam !

Liefste Kinderen en Kleinkinderen, ik dank u voor uw liefdevolle zorgen. Van uw kant, vergeet nooit wat vader en Moeder voor u deden, en hoe zij u beminden ! Bemint elkander vurig ! God Zegene en beware u allen ! Bid voor mij !

Duurbare Bloedverwanten en Vrienden, vaartwel. Eens, zien we mekaar terug bij de Heer ! Gedenk mij in uw gebeden en goede werken !

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige Rust !

En dat het eeuwig Licht hem verschijne !

---

De familiën DEWEZE, COSYNS  
en DECOCK,

zijn zeer erkentelijk voor de  
blijken van deelneming en  
danken U.

---

*Druk Arille Galand, Vloesberg.*