

Geloofd zij Jezus-Christus. Amen.

BID VOOR † DE ZIEL

van Mevrouw

EUGENIE DEWIJZE

echtgenote van Mijnheer

ALFRED MATHIEU

geboren te Clercken de 17 December 1874

en overleden te Geraardsbergen de

14 Januari 1954,

voorzien van de H.H. Sakramenten der Stervenden

Zij heeft kloekmoedig en met een bewonderenswaardig geduld al de pijnen en lasten van een kort ziekbed verdragen, vol van dit troostelijk gedacht aan de Apostel : de Heer beproeft degenen, die Hij bemint.

Wie het kruis geduldig en met onderwerping draagt, krijgt van God gelegenheid om de menselijke schulden uit te boeten en voor zich zelf een onvergankelijk loon te verwerven.

Duurbare echtgenoot en lieve kinderen, ik verlaat een wereld vol ellende en miserie : blijft steeds innig aan elkaar gehecht en gun mij een genegen aandenken.

Barmhartige Jezus, geef haar ziel de eeuwige rust.

Een milde troost waren ons uw bliken van innige deelneming bij het afsterven van Haar die ons zo dierbaar was.

Daarvoor danken wij U innig.

De familiën DEWIJZE, MATHIEU,
DOCLO en WILLEMYN.