

Geloofd zij Jezus Christus. Amen.



Bid voor de ziel van
MIJNHEER

ALOIS DE WILDE

Geboren te Heusden de 26 Januari 1873
en er godvruchtig overleden
de 29 November 1953,
gesterkt door de H.H. Sacramenten der
stervenden en de pauselijke zegen.

Gelukkig de mens die het uur van de dood gedurig voor ogen heeft, die als het morgen is denkt dat hij de avond niet zal krijgen en als het avond is geworden, niet rekt op de dag van morgen; want het uur dat men er niet aan denkt, zal de Zoon des mensen komen. (Nav. Chr.)

De Heer spaarde hem geen beproevingen op zijn levensbaan, doch ten allen tijde wist hij zijn betrouwen te stellen op God en daarin de nodige sterkte te vinden volgens de raad van de Heilige Petrus: «Werpen wij onze bekommernissen in de schoot van God, want Hij draagt zorg voor ons.»

Beste Familieleden en Vrienden, hartelijk dank voor uw genegenheid en goede zorgen, mij gedurende mijn oude dag betoond. Bij de Heer bid ik voor U, als vergelding voor uw edelmoedigheid.

Vergeet ook mij niet in uw gebeden.

Mijn Jezus, barmhartigheid!

De familie DE WILDE

dankt U voor de gebeden en bliken
van deelneming, haar betoond bij het
afsterven van haar duurzame overledene

Drukk. « Het Volk », Gent