

Een goede priester is een zegen voor zijn volk.



In het licht van de Eeuwige Vreugde  
ruste de ziel van

**Zeereerwaarde Heer  
Gaston DE WILDE  
pastoor te Zwijndrecht.**

Hij werd geboren te Sint Niklaas, de 25 mei 1897;  
Priester gewijd te Gent in 1922; Was achtereenvolgens  
leraar aan het Sint Lodewijkcollege te Lokeren, onderpas-  
toor te Temse en sinds 1944 pastoor van Zwijndrecht.

Hij overleed te Zwijndrecht op 2 juli 1962,  
gesterkt door het H. Oliesel „in extremis“.

God heeft hem onverwacht tot zich geroepen, maar  
ook bereid gevonden: Zie, hier ben ik!

Hij was een goed priester, een edele ziel, een scherpe  
geest, de vriend van allen die met hem omgingen.

Veertig jaar lang heeft hij vol ijver en liefde gewerkt  
voor de zielen die hem waren toevertrouwd. Eerst als be-  
zielende leraar, later als onderpastoor en pastoor in de  
zielzorg was hij de trouwe dienaar die zich enkel liet lei-  
den door de wil van zijn Meester: Hij zocht alleen de eer  
van God en het heil van zijn Kudde.

Hij was de voorzichtige dienaar, die, steeds bereid  
om te helpen, altijd aanmoedigde en nooit ontmoedigde.  
Van hem kan men in waarheid zeggen dat de ijver voor  
Gods huis hem heeft verteerd want niets lag hem nauwer  
aan het hart dan de luister van de goddelijke diensten en  
de zorg voor zijn kerk. Met welk een liefde ging hij naar

de kinderen, zijn uitverkorenen. De parochiale scholen  
waren het voorwerp van zijn uiterste zorg.

Goede Meester, het is een harde slag voor ons, zijn  
familieleden, zijn trouwe helpsters, zijn vrienden en paro-  
chianen. Maar uw wijsheid en uw goedheid hebben beslist.  
Uw wil geschiede. O.-L.-Vrouw, Middelaars van alle gena-  
den en deur des hemels geleid hem naar de eeuwige  
vreugde en neem onze parochie onder uw moederlijke  
bescherming.

Bid de akten van geloof, hoop, liefde en berouw.



Uw vrome gebeden en Uw op-  
rechte deelneming in onze  
droefheid waren voor ons een  
ware troost.

De families

DE WILDE en SMET

danken U oprecht.

Drukk. G. De Wilde, St. Niklaas - Begraafenis. Van Bogaert