



VROOM AANDENKEN AAN  
DE HEER

## Jean DE WILDE

**echtgenoot van mevrouw Suzanne FIERS**

geboren te Lokeren op 10 juni 1906 en  
overleden te Gent (A.Z.) op 1 mei 1976,  
gesterkt door de H. Sakramenten der Zieken.

Lid van de K. W. B.

---

« Wij bidden, Heer God, dat er niets van  
dit mensenleven verloren zal gaan, dat wat  
hij geleefd en gedaan heeft ten goede zal  
komen aan deze wereld. Dat al wat hem  
heilig was geeerbiedigd zal worden door  
de mensen die na hem komen. Dat hij in  
alles waarin hij groot is geweest tot ons  
mag blijven spreken juist nu hij gestorven  
is. Wij bidden U, dat hij mag voortleven  
in zijn echtgenote en kinderen, in hun hart  
en in hun levensdurf, in hun gedachten en  
hun geweten ».

Onze dierbare overledene was een goede  
echtgenoot en vader, steeds bekommerd  
om het welzijn van zijn gezin. Geen boos-  
heid werd in zijn hart gevonden, in vrede  
en gerechtigheid heeft hij gewandeld.

Geliefde echtgenote, zoon, schoondochter  
kleinzoon en familie, mijn leven op aarde  
is ten einde, maar mijn taak voor u is  
niet af ; ik blijf u beminnen, u volgen en  
voor u bidden. Blijft ook mij indachtig en  
bewaart van mij een trouwe herinnering.

De families DE WILDE, FIERS, VLAMINCK  
en MOORS

**danke U voor uw bliken van medeleven.**

-----  
Begr. De Clerck.