



DANKBAAR AANDENKEN AAN

DE HEER

Norbert DE WILDE

echtgenoot van Mevrouw

Aline VANNESTE

geboren te Melden op 25 september 1924 en plotseling overleden te Oudenaarde-Bevere op 20 maart 1987.

Norbert was een stukje verhevigde natuur : hij werd geboren in het eenzaam Scheldedal en werd er geboetseerd door golvend water, geur van gras, frisse winden en de openheid van het landschap. Gedreven door blijе levensdrift en vergeestelijkt door de adem van Kardinaal Cardijn, heeft hij zijn jeugdige vlam opgetild tot konsekvente rechtlijnigheid. De kleinmenselijkheid en de zedenverwildering hebben hem nooit aan het wankelen gebracht.

Hij was een gezonde landelijke Vlaming, een gezond kristen man die in zijn verschijning als echtgenoot, vader, grootvader, vriend, geboortewerkegezel zijn religieuze inslag trouw bleef.

Hij beleefde Verschaeve's wrokroep : « Word wat ge zijt ».

Tagore's woorden mocht hij gerust als de zijne nemen :

Ik sliep en ik droomde
dat leven vreugde was.

Ik ontwaakte en zag
dat leven was plicht.

Ik aanvaardde en zie
mijn plicht was vreugde.

In die zin was hij ook overtuigd lid van A.C.V. en 't kerkelijk koor. De vreugde van

zijn plicht maakte van hem een buitengewoon actief man. Zijn analytisch denken, zijn grote ervaring en zijn breed hart, doordrongen van vroomheid vormden zijn persoonlijkheid tot een vluchtheuvel voor velen in nood. Hij strooide niet minst voor de bureu het ware, het goede en het schone : kortom succesvol blij leven. Zijn heengaan laat dan ook een grote leemte achter.

Mijn geliefde vrouw Aline,
Dank voor wat je zijt en blijft voor mij.
Dank voor je balsemend woord dat mij altijd vertederde en evenwichtig hield.

Dank voor je zorgen bij mijn te-plotse scheiden. Wil niet wenen : ik was gereed, zoals ik voorhield vóór enkele dagen, maar mijn liefde, onze liefde, kan niet sterven en blijft jou — verenigd met onze kinderen en kleinkind — doorzinderen, troosten en richten. Mijn heengaan komt onnoemelijk hard aan, maar is, voor wie gelooft in de onsterfelijkheid van de ziel, een genade. Leven en sterven, alles is genade.

Lieve kinderen,
Dank voor je genegenheid. Zorg goed voor je moeder die een zware last moet torsen. Volg de sporen van je vader en moeder. IIske, mijn grote speelkameraad, je zult mij missen maar blijf aan me denken en veel houden van Oma.

Goede familie en vrienden. Voor mij is het leven opengeklaard. Ginder in den Hoge zal ik jullie dankend gedenken.

Namis : zondag 5 april te 8 uur.

De families DE WILDE, DEMETS, VANNESTE, DE REUSE,

danken U voor uw gebeden
en blijken van deelneming.