



't Was zo heel onverwachts ...
zonder nog een woord te spreken ...
zonder afscheid ...
zonder een warme zoen.

Dankbaar aandenken aan

De heer

Roger DE WILDE

levensgezel van mevrouw
Rita VAN DEN NESTE

Geboren in Wetteren op 1 juli 1948 en na een
smartelijk ongeval overleden in Pont-à-Celles
op 17 maart 2004,
begeleid door het gebed van de Kerk

Lid van biljartclub "Molenhof"

Rita, Benjamin en de familie DE WILDE,
BLANCQUAERT, WYLOCK en VAN DEN NESTE
danken voor de blijken van deelneming,
sympathie en medeleven.

Begr. funerarium & druk. "MOULART & HERREGODTS"
Oudenaardsestraat 233 - Geraardsbergen - 054/41.58.23

Dag Papa,

Het is allemaal zo plots gebeurd, ik denk aan onze
laatste woorden en zou zo graag op een andere
manier afscheid van je hebben genomen. Ik was zo
graag bij jou en zal je toch zo missen. Maar, je zal
altijd bij me zijn, ... de mooie momenten samen en
het plezier dat we maakten, vergeet ik niet.
Dikke kus,

Benjamin

Lieve Roger,

Waarom moest dot ongeval ons geluk verstoren?
We hadden nog zoveel mooie toekomstplannen.
Jij deed je werk met perfectie tesamen met Johan
en jullie kwamen goed overeen. Jij was zo blij met
je nieuwe camionette en je had nog zo veel werk
voor de boeg.
We waren gelukkig samen. Ik zal je missen.

Rita

Lieve Roger,

Waar moeten we nu heen met onze vragen over dit
of dat. Jij wist op alles raad en stond altijd voor ons
klaar.
Wij zullen je zo missen.

Ariane, Marnik, Thierry, Katrien en Ronan