

Gelijk het goud door 't vuur gezutverd wordt,
zo worden Gods vrienden niet zelden beproefd door
't lijden. Eccl. II, 5.



BIDT VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

WILLY DE WILDE

zoon van Achiël en van wijlen Maria DE VOS
geboren te Ste Maria Oudenhove de 10 Augustus
1943, en godvruchtig overleden in het Hospitaal te
Geraardsbergen de 30 Maart 1954, voorzien door
de H.H. Sakramenten der stervenden.

Schoon en frisch als een bloem, blij en schalks
als een vogel huppelde hij dartel door het leven.

Hij was de zoon van ons huisgezin en de vreugd
van familie en kennissen.

God vond hem zo lief, zo mooi, dat Hij hem, in
deze nieuwe Lentetijd, tot Zich riep om zijn heldere
stem te mengen in het koor van gelukzaligen en
engelen die Zijn troon omringen.

Heden is de mens en morgen is hij verdwenen.

Niets van alles wat hier op aarde bestaat is
duurzaam, en alle geluk verdwijnt als men er minst
aan denkt.

Duurbare vader en familie, gaarne was ik bij U
gebleven, want ik weet dat mijn weggaan U hard
valt, maar troost U, ik zal van hierboven voor U
bidden. Tot weerziens in den Hemel.

De Familiën

DE WILDE

DE VOS

HENDRICKX

PANNEKOECK

danken U zeer genegen voor de
blijken van begrijpend medevoelen
in hun pijnlijken rouw.

Druk. Pauwels.