

O God! — mijn God, hoe hard
heeft uw gebenedijde Hand geslagen
ons allen! — En wie silt het hopeloos klagen
der kinderen die om trooste vragen
in dubbele rouwsmart.

†
BID TOT ZIELERUST
van Mevrouw

CLOTHILDE DE WINNE

weduwe van Mijnheer

PIUS VAN RUYSKENSVELDE

geboren te Grottenberge, den 2 Maart 1859 en god-
vruchtig overleden te Erwetegem, den 3 October 1950,
gesterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden.

Lid van het Broederschap der H. Barbara.

Gelijk in het najaar een rijpe vrucht van den boom
wordt afgeplukt, zo heeft God haar schone ziel van de
aarde opgenomen en in een beter oord geplant.

Van de dierbare overledene mag het woord uit de
HH. Boeken gezegd worden: «de ouderdom is een ere-
kroon als hij op den weg der gerechtigheid bereikt
wordt.» De Heer had in haar hart de schatten zijner
goedheid uitgestort: als christene echtgenote en voor-
beeldige moeder heeft zij zich geen last ontzien; altijd
was zij bekommerd om het welzijn van haar kinderen
die zij in de vrees en in de liefde tot God heeft grootge-
bracht. Met hart en ziel was zij verkleefd aan haar
heilig geloof en Godsdienst. Welk een zoete troost voor
een moeder als deze, te mogen denken dat zij getrouw
en stiptvol haar plichten heeft volbracht. Haar deugd-
zaam, kristelijk leven zal haar de eeuwige, en onver-
gankelijke kroon des hemels verworven.

Beminde Kinderen en Familieleden, ik dank u voor
uw trouwe liefde, ware genegenheid en goede zorgen,
die mijn oude dag hebben verblijd. Zoals het mijn
geluk was u lij te staan in dit leven, zo blij ik u samen
met vader, geenen bij den Heer.

Vergeet mijn lessen en goede voorbeelden niet en
weest mij steeds indachtig in uw gebeden en HH. Missen.
Bid de 4 Akten.

Uitg. R. Van Der Linden. Erwetegem

De familiën DE WINNE, VAN RUYSKENSVELDE, DE
SMAELE en VAN LIERDE

danken U van harte voor de blijken van
christelijke deelneming en gebeden.