

De Koning, voor wie alles leeft, laten wij
Hem aanbidden !

HERINNER IN UW GEBED
DE HEER

Jean De Winne

echtgenoot van Mevrouw
IRENE NOTTE

Geboren te Zottegem op 11 juni 1931 en
na een kortstondige ziekte van ons heen-
gegaan op 22 december 1977.
Hij ontving de ziekenzalving.

Voor de eer die u hem bracht en
de moed die u ons toewenste danken u
De families De Winne, Coppens,
Notte en De Smet.

Dit onverwachts heengaan doet ons het woord van de profeet gedenken. «dat de mens is als gras en als een veldbloem die gemaaid wordt». De kristen weet dat de Heer komt «als wij Hem het minst verwachten». Gelukkig de mens, die goed leeft en zich zo gedraagt als Hij, wenst door de Heiland bij zijn komst aangetroffen te worden.

Elk heengaan vervult met droefheid en pijn. Zeker wanneer men een echtgenote en moeder achterlaat. Want van jongsaf aan, heeft hij de lasten van de familie helpen dragen en in het spoor van vader zijn werk en verantwoordelijkheid opgenomen. Bij het verlaten van de thuis, droomde hij in een nieuw gezin anderen gelukkig te maken. Zijn verantwoordelijkheid als echtgenoot, zag hij als een heilige plicht. In een kort huwelijksleven, wist hij zich op te werken tot onvervangbare waarde.

Duurbare moeder, liefste echtgenote, zuster en broeder, zonder laatste handdruk, zonder afscheidswoord, ben ik van u heengegaan. Ik dank u voor het vele goede en schone, dat wij samen hebben beleefd. God lone u voor alles wat gij voor mij deed. Noot vergeet ik u bij de Heer. Ik zal uw intenties bij de Heiland blijven aanbevelen. In ruil vraag ik u : vergeet ook uw overledenen niet in het gebed.

Beste familieleden en vrienden, vaart wel; troosten wij ons op een blij weerzien bij de Heer !

Mijn Jezus barmhartigheid !

Druk Bazar St-Jozef, Zottegem