



DANKBAAR EN BIDDEND
GEDENKEN WIJ

MARTINE DE WINNE

Ze werd geboren te Zottegem
op 18 september 1960.

Amper na 7 jaar huwelijk met

Dirk DE JAEGER

werd ze door een auto-ongeval
ons plots ontnomen.

De priester zalfde haar met H. Olie.

Dirk, de families De Winne en De Jaeger
blijven U zeer dankbaar
voor uw biddend en hartelijk meeleven.

Beminnen en bemind worden.
Deze droom bezielt elke jong gehuwde.
Martine beleefde dit ten volle
samen met haar lieve man.
Haar blijheid en dynamisme
getuigden van haar diep gelukkig-zijn.
Kinderen, zonder er zelf te hebben,
in de school en in de familie
voor hen zette ze zich graag in,
want ze hielden van haar.
Samen bouwden ze nu een huis
dat weldra hun 'thuis' zou worden.
Een harde knal deed al deze geluksdromen
als een zeepbel uit elkaar spatten.

Martine, die leegte om je plots heengaan
voelen we en deze zal nog groeien.
Moge God ons helpen om die leegte
om te buigen in diepe dankbaarheid.

begr. den tandt - druk. van boxstael