

„Op God stel ik mijn betrouwen;  
het zal mij nimmer berouwen.” (Te Deum)



Gedenk dankbaar  
de Heer

## Jozef DE WINNE

echtgenoot van Mevrouw Julia LEYMAN

geboren te Buenos-Aires (Arg.)  
op 26 mei 1913 en overleden te Merelbeke  
op 18 september 1989, gesterkt door  
het gebed van de Kerk.

Oudstrijder 1940-1945  
Medestichter van Mipri - Disco Mipri  
Lid van de Kristelijke Bond voor  
Gepensioneerden  
Lid van St.-Jozefsgilde

Zijn echtgenote, kinderen, kleinkinderen  
en familie,  
danken U voor uw genegenheid en gebed.

„Beproeving, die hem heeft bezwaard,  
hij heeft ze uit Gods hand aanvaard  
en stil zijn strijd gestreden.”

Beminde echtgenote, de schaarse vreugde-  
volle stonden, die God ons gunde, gaven ons  
de kracht om samen de harde slagen te ver-  
werken, die ons ten dele vielen. Heb dank  
voor uw liefdevolle trouw en uw onverdroten  
zorgen. Wees verder gelukkig in en mét ons  
gezin.

Beste kinderen, uw warme genegenheid voel  
ik aan als een beloning voor de zorg, die ik  
bestedde aan mijn vaderlijke taak. Bid voor  
mij.

Lieve kleinkinderen, gij hebt mij steeds fier  
en blij gemaakt. Wees mij indachtig in uw  
gebed.

Goede vrienden, ik dank U voor de vele  
attenties, waarmee gij mij gelukkig hebt ge-  
maakt.

---

Rouwcentrum Heyse en Zn. - Tel. 30 79 32  
Druk. ANDRE, Poelstraat 10, Merelbeke