



ZALIGE GEDACHTENIS
van de
Eerwaarde ZUSTER ADÈLE
(Juffer MARIE DE WINT)

J. M. J. Fr.



Geboren te Erondagem. den 2 Maart, 1873.
te Opbrakel in 't klooster getreden den 30 Januari, 1898.
Werd gekleed den 3 Mei, 1898.
Werd geprofest den 3 Mei, 1899.
zeer godvruchtig overleden te Michalbeke,
den 25 Juni, 1938.

Versterkt door de H. H. Sacramenten.

Wat is het zoet en aangenaam als vurige kloosterlinge te sterven! Waarlijk, van de kloostercel naar den Hemel, is er maar één stap.

En hoe zal Zuster Adèle daar welkom zijn! Zij dert er haar intrede, aan de hand van haar Hemelmoeder, op een Zaterdag, en begeleid van de gebeden harer medezusters en der onschuldige kleinen, aan wier onderwijs, zij haar kloosterleven heeft mogen wiffen.

Zuster Adèle, vergeet ons niet in den Hemel, bid ook voor ons dierbaar volk, omdat het sterk blive in het geloof, waarvan gij gedurende 40 jaar, de eerste heilige begripser hebt aangeleerd.

Goede Oversten en Beminde Medezusters, dierbare Familie, bliven wij vereenigd in gebed en liefde.

En gij, mijn neef, Priester des Heeren, gedenk mijner aan het altaar des Heeren.

Zoet Hart van Jesus, wees mijne liefde.

Zoet Hart van Maria, wees mijn toevlucht.

Nederbeekel Druk. Wwe. O. Surdiacourt