

In de vrede van de Heer moge rusten

Mejuffer

ALICE PHILOMENA DE WINTER

dochter van wijlen heer Frans
en mevrouw Victorina Rottiers

geboren te Massemen-Westrem op 14 april 1899
en godvruchtig overleden te Westrem op 4 mei
1973, begenadigd met de zielsmiddelen van
Kristus' Kerk en de Apostolische zegen.

Ere-onderwijzeres

Vereremerkt met de Burgerlijke Medaille 1e klasse
Burgerlijk Kruis eerste klasse — Lid o.o.v.
Ijveraarster van M.E.K. en van Wereldwijd

De families DE WINTER en ROTTIERS,
danken U om uw kristelijk medevoelen.

bultinck - kwatrecht

Uw Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde als in
de hemel.

†

Op een rustige vrijdagmiddag in de Maria-
maand heeft zij het aardse verlaten om voor eeu-
wig van het hemelse te genieten. Voor haar
naastbestaanden kwam het einde vrij plots, maar
zijzelf had in stille eenzaamheid menige schik-
kingen genomen om zich op alles voor te bereiden.
Haar rijkgevuuld leven was vooral gewijd aan de
opvoeding van de jeugd. Doorheen zoveel jaren
van trouwe toewijding aan haar werk als lerares,
- gestreng en zoekend naar het goede bij ieder
kind - heeft haar vormend werk rijke vruchten
nagelaten.

Zelf heeft ze geen gezin gesticht, maar wel het
lief en leed helpen dragen van het kroostrijke ge-
zin waar ze inwoonde. Met raad en daad was ze
erbij voor de opleiding van de opgroeiende kin-
deren. Ze genoot van het welzijn van hun toekomst
en allen waren haar dankbaar.

Ook de kerk, als huis van God, lag haar nauw aan
het hart. Haar zelfvervaardigd kantwerk, haar
mooi geborduurde doeken en haar kommer voor
zang en orgelspel hebben veel bijgedragen tot de
luister van Gods tempel. De ijver voor Gods huis
en de inspanning voor het missiewerk waren de
schoonste parels van haar deugdzaam leven.

Beste broer en schoonzusters, dierbare neven,
nichten en familie ik ben u dankbaar voor uw
vriendschap en genegenheid. Mocht gij mij blij-
ven gedenken in een dankbaar gebed.

Goede vrienden en kennissen, ook u dank ik voor
uw medewerking en blijf mij indachtig in een
vroom gebed.

Heilige Maria, Middelaars en Koningin, spreek
voor mij ten beste.