



Gedenken wij dankbaar
de heer

HENRI DE WINTER

echtgenoot van mevrouw

CECILE TUYPENS

geboren te Usumbura (Congo) op 7 juli 1926
en in de Heer ontslapen in het UZ te Gent
op 27 augustus 1999,
gesterkt door het sacrament van de zieken.

Lid van de gepensioneerdenvond

Mevrouw Cecile Tuypens, kinderen en kleinkinderen,
De families De Winter, Tuypens, De Bie, De Vos, Ghys
danken U voor uw gebed
en blijken van deelneming.

*Zijn glimlach en zijn zorgen zijn voorbij
zijn lieve aandacht voor de daagse dingen
die door zijn hoofd en door zijn vingers gingen :
en alles wat hij was voor u en mij.*

*Wij kunnen vragen stellen,
maar geen vraag en zelfs geen antwoord
doen de pijn vergeten
die wij tesamen om zijn heengaan leden
en die zal blijven schrijnen na vandaag.*

*Maar in zijn dapper rechtgetrokken spoor
naar Gods oneindig land
mogen we lopen hem achterna
die hoopte, wat wij hopen
hij is niet méér dan enkele stappen voor.*

Anton van Wilderode

