

Ten Paradijze geleiden U de Engelen,

BID VOOR † DE ZIEL

van Mejuffer

Maria Jeanne Madeleine

DE WINTER

geboren te Appelterre de 4 november 1893 en godvruchtig overleden te Aalst in de O. L. Vrouwklinik de 13 maart 1960.

gesterkt door de troostmiddelen van onze Moeder de H. Kerk en Pauselijke Zegen.

*Zij was Voorzitster van de Boerinnengilde,
Erelid van de Bond van het H. Hart en lid van de
confrerie van de H. Barbara.*

Oprecht en voorbeeldig was haar leven, geen ander genot heeft zij op de wereld gezocht dan het zalig genoeg van goed te doen: Bij de wijsheid paarde zij een minzame eenvoud, menselijke ijdelheid kende ze niet en zocht haar troost in gods vrucht en gebed.

Steeds was ze opgeruimd, nederig en bescheiden, alleen bekommerd om anderen te dienen en gelukkig te maken, zonder zich aan te stellen heeft ze velen gesticht. Ziekte had reeds haar krachten geknakt en nog was ze meer om anderen bezorgd dan om zichzelf. Stil heeft ze geleefd, stil haar lijden gedragen en in stilte is ze van hier heengegaan.

Als Voorzitster van de Boerinnengilde was ze heel en al toewijding en een sprekend voorbeeld van stiptheid, al de leden zullen haar dankbaar gedenken in hun gebed.

Teergeliefde Broer, Zuster en Bloedverwanten, weent niet over mijn heengaan, maar zegent met mij de Heer die mij uit mijn ellenden heeft verlost en die mij roept naar zijn eeuwig geluk.

Beste Schoonbroer en Kinderen bij wie ik steeds de grote genegenheid van een ware thuis heb mogen genieten en die mij dag en nacht gedurende mijn jarenlange kwellingen, hebt bijgestaan en gesteund hebt dank voor de liefdevolle zorgen en oprechte genegenheid. Van uit de hemel blijf ik over u waken en voor u zorgen. Blijft ook mij indachtig in uw vrome gebeden.

O L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen, bid voor haar.



Mevrouw Fr. Van de Velde-De Winter,
kinderen en kleinkind,

Heer Cyriel Van Damme-De Winter,
kinderen en kleinkinderen,

Heer en Mevrouw Désiré De Winter-
Antheunis en zoon,

De familiën DE WINTER en CARLIER,

danken U oprecht om Uw opbeurende
deelname in hun rouw, en Uw godvruchtige gebeden tot zielerust van hun
dierbare Overledene.

.....
Drukk. R. De Boeck, Zandbergen.