

Geloofd zij Jezus-Christus.



WIL IN UW GEBEDEN GEDENKEN

de ziel van Mevrouw

## Madeleine Dewispelaere

Echtgenote van Mijnheer

**Leon De Picker**

geboren te Beernem de 26 Februari 1899 en god-  
vruchtig overleden te Eeklo de 4 October 1956,  
gesterkt door het H. Oliesel.

---

Het afsterven van een mens bevat altijd voor de levenden de harde waarschuwing: "allen moeten wij sterven.., Daarom past het voor de levenden nu en dan zich zelf te beschouwen in het teken van de dood. Want voor eenieder is dat ogenblik daar altijd te vroeg; het komt er dus voor de mens steeds op aan: "wees bereid.., Immers, wij allen hebben geleerd dat niemand de dood kan ontkomen en deze ons overkomen kan als wij zelfs het minst deze vrezen.

Daarom laten wij allen ons best doen om ons leven zó te regelen dat wij altijd aan God behagen.

Dát immers brengt ons de hoogste rust voor het gemoed en zullen wij dan ook bereid zijn de kruisen en offers, die toch eens in elk mensenleven voorkomen, grootmoedig te aanvaarden. Veel beter zullen wij dan irzien dat de Goddelijke Voorzienigheid alles regelt en dat elk offer, hoe zwaar ook,

Hemelzegen bevat en reddingbrengend is voor de mens. Bidden wij dan in elke beproeving tot de Heer en onderwerpen wij ons offervaardig aan Gods H. Wil.

Mijn geliefde Echtgenoot en Familie, het was ook Gods H. Wil dat ik zulk zwaar kruis heb moeten dragen en U also tot zware last ben geweest. De Heer zal U allen vergelden wat gij voor mij hebt gedaan en Hij zal ook U sterkte geven voor de dag van morgen. Wil steeds mij gedenken in uw dagelijkse gebeden, ik dank U voor de goedheid aan mij be-toond.

H. Maria, Moeder der bedrukten, wees mijn eeuwig heil.

---

Mijnheer Leon DE PICKER;

Mijnheer en Mevrouw Willy DE PICKER-VERNIEST  
en kind;

De Familiën DEWISPELAERE, DE PICKER, BEGHEYN,  
DE SWAEF en VAN DE VOORDE,

danken U om Uw kristelijke  
deelneming en uw gebeden.

---

Drukk. O. Arnaut-Goemaere, Knesselare.