

«Gods barmhartigheid zal ik eeuwig bezingen.»

†

Dankbaar voor een lang leven,  
bidden wij nu voor de verrijzenis van

**DE HEER**

**LEO DE WITTE**

**weduwnaar van Mevrouw Emma Vander Meeren**

Hij is geboren te Waregem, de 13 april 1879, en in het begin van zijn honderste levensjaar overleden te Kruishoutem, de 8 juni 1978, gesterkt door de H. Sakramenten der Kerk en de Pauselijke Zegen.

—

In de Bijbel lezen we in het boek der psalmen : « De maat van ons leven is zeventig jaar en als we heel sterk zijn, tachtig jaar ! ». Leo heeft met deze uitspraak van de H. Schrift maar weinig rekening gehouden... Waar voor de meeste mensen het leven eindigt met de derde leeftijd, heeft hij er, blijkbaar zonder veel moeite, nog een vierde leeftijd aan toegevoegd !

Hij was een diepgelovig man, evenwichtig en gezond naar lichaam en geest, helder van verstand en spraak tot het laatste ogenblik van zijn leven. Hij had deugd van dat leven, zo lang het duurde, temeer omdat hij het mocht doorbrengen « op eigen erf », verzorgd door eigen kinderen. Zijn heengaan was een overgang van de ene thuis naar de andere, van de ene genegenheid naar de andere. Op de grote overtocht was hij voorbereid, zijn hele leven was één voorbereiding. De Heer was zijn « burcht en vertrouwen ». Het leven had hem geleerd dat, wie op mensen alléén bouwt, op het zand bouwt. Want mensen zijn zwak, wankelbaar, soms trouwe-

loos. Alléén God is een vaste waarde. Om dát te tonen, en uit dankbaarheid om de gave van zijn leven en zijn schone oude dag, ging hij, met de hoogdagen van Pasen en Kestmis, nog zelf, en te voet, naar de kerk, om te biechten en te communiceren : we zullen zijn voorbeeld missen, maar we zijn er hem dankbaar voor !

M'n beste dochter Madeleine, voor alles wat gij, met uw man, voor mij hebt gedaan, zó lang, zó goed en zó schoon : dank u ! Wees nog vele jaren gelukkig, samen met de andere kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen : zij waren, en zijn, mijn vreugde en mijn trots. Aan m'n zoon-priester mag ik vragen : gedenk elke dag vader en moeder, maar ook alle levende en overleden familieleden, aan het altaar des Heren.

H. Maria, Moeder Gods, bid voor mij en voor allen die me dierbaar zijn !

De families

DE WITTE, HARIE, VANDENDRIESSCHE,  
VANDER MEEREN en VERMEIRE,

danken u voor de gebeden  
en blijken van deelneming.

---

Begrafenissen Michels-Ceuterick  
Kruishoutem - Tel. 83.50.02 - 83.55.77

Drukk. Emka - Kruishoutem