

Geloofd zij Jezus-Kristus. Amen.



BID VOOR DE ZIEL VAN

M E V R O U W

Maria, Clara DE WITTE

echtgenote van

Mijnheer René VERSTUYFT

geboren te Velzeke - Ruddershove de 25 januari 1893 en er vroom in de Heer ontslapen de 28 oktober 1965, gezalfd met de H. Olie
« in extremis ».

Onvoorzien en onverwacht heeft de Heer de dierbare overledene opgeroepen maar zij was wel voorbereid op de wenk van God en voorzien van deugden die haar leven sieren als paalen.

Goedheid, naastigheid, naastenliefde, trouwe en toegewijde liefde voor haar echtgenoot en kinderen, en gezonde godsvrucht : dat en meer nog, kan zij met haar leven de Heer aanbieden.

Haar echtgenoot zal haar dankbaar blijven en haar kinderen haar prijzen en de heerlijke deugden die zij in hun moeder hebben gezien, geleerd en ervaren zullen zij zelf ook beleven, ook dit mag de dierbare overledene God aanbieden als verlengstuk van haar leven dat God en de mensen in edelmoedigheid was toegewijd.

Haar echtgenoot, haar kinderen en wij allen bidden en vertrouwen dat de Heer haar opneme in zijn Rijk van vrede en blijvend geluk.

Barmhartige Jezus geef haar de eeuwige rust.



Mijnheer René Verstuyft, haar echtgenoot.
Mijnheer en Mevrouw Michel Verstuyft-Tibbaut,

Mijnheer en Mevrouw Noël Verstuyft-Van Temsche en kind Brigitte,

Mijnheer en Mevrouw Marcel Verheyen-Verstuyft en kind Caroline,

Mijnheer en Mevrouw René Van Cauwenberghe-Verstuyft en kind Martine,
haar kinderen en kleinkinderen.

De familiën Verstuyft, De Witte, Tibbaut en Van Den Berghe,

danken U ten blijke van genegenheid.

Uitg. J. Verlinden - Velzeke.