

Toen het laat was geworden, zei Jezus: Laat ons oversteken naar de andere kant. (Mc. VIII, 35.)



## BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

# Maria, Johanna, Coleta DE WITTE

echtgenote van

## Dokter Frantz WALLEZ

geboren te Steenhuize de 25 december 1897  
en overleden in de H. Hartkliniek te Oudenaarde  
de 5 april 1972,

gesterkt door de HH. Sacramenten  
en de Pauselijke Zegen "in articulo mortis".

Lid van verscheidene godvruchtige genootschappen.

In het aangezicht van de dood verbleekt al de be-  
tovering van het aardse leven en zijn goederen. Alleen  
een schoon en heerlijk kristelijk leven behoudt blij-  
vende waarde tot over dood en graf.

Deze voorname maar tevens eenvoudige vrouw  
heeft deze diepe levenszin begrepen en eerlijk ge-  
poogd hem in haar familieleven uit te werken. Ze heeft  
dit gedaan aan de zijde van haar echtgenoot, zijn  
zorgen en verantwoordelijkheid delend, in trouwe  
plichtvervulling en dagelijkse erkenning van God  
in het gebed, zoals ze van haar kristelijke voorouders  
had geleerd. En Gods zegen kwam mild over haar  
leven. Om Gods gaven was ze blij en dankbaar.

Maar ook de donkere schaduw van het kruis heeft  
haar leven gekenmerkt door het tragisch verlies van  
haar enig kind. Doch zonder morren en vol onder-  
werping aan Gods welbehagen heeft ze tot het einde  
toe deze drukkende beproeving aanvaard. Ten  
paradijze geleiden haar de engelen.

Mijn duurzame echtgenoot, bijna een halve eeuw  
mochten we in blijde en droeve dagen samen zijn en  
doorheen wel en wee elkander steunen. Ik dank u  
voor uw trouwe liefde en goede zorgen. Uw Gods-  
vertrouwen en de genegenheid van ons familieleden  
mogen uw levensavond aangenaam maken.

Beste familieleden en vrienden, blijven we in kriste-  
lijke liefde met elkaar verbonden tot over de dood  
heen. Bidt voor mij.

Jezus, barmhartigheid.

---

Dokter Frantz Wallez,

Mevrouw Joseph De Vriendt-Wallez,

De families De Witte, Wallez,

Moulart en Van De Velde

danken U voor uw gebeden

en blijken van meeleven.