

Een mens moet leren sterven
om leven te bëerven.



VROOM AANDENKEN AAN
MEVROUW

Maria, Odila, Clara DE WITTE

weduwe van de Heer
FIRMIN VAN der HAEGEN

geboren te Steenhuize-Wijnhuize op 13 december 1902 en plots overleden te St.-Maria-Lierde op 13 februari 1988, gezalfd met de H. Olie « in extremis ».

Lid van de bond van de derde leeftijd.

Mensen die een hoge ouderdom mochten bereiken, leerden ongemerkt stilaan te sterven : ze kenden het verdriet om de dood van dierbaren, ze ondervonden de lichamelijke aftakeling, veroorzaakt door ouderdom, hoe dikwijls hadden zij niet het gevoel niet meer mee te kunnen.

Voor gelovige mensen blijft steeds hoop op een gelukkige toekomst bestaan : « het uur komt, dat allen die in het graf zijn, de stem van de Zoon van God zullen horen. En zij die het goede gedaan hebben zullen te voorschijn treden om op te staan ten leven ». (Joh. 5,25-29).

Jarenlang heeft Odile een stil leven geleid in de intimiteit van haar landelijk huisje. Ze scheen best tevreden met haar levensomstandigheden. Iedere levensdag aanvaardde ze als een Gods-geschenk, waarom ze ook dankbaar kon zijn. Ze leerde haar buurmensen gelukkig te zijn met het bestaan dat voor elke mens is weggelegd. In zijn geloof heeft menige bejaarde de ware levenskunst gevonden.

God, bij het heengaan van Odile uit onze wereld bidden wij om een levendiger en sterker geloof in het eeuwig leven, dat Gij aan ieder mens geeft.

**De families DE WITTE, VAN der HAEGEN,
DE BACKER en BAUWENS,**

danken U voor uw blijken van kristelijke
deelneming en uw vroom gebed.

Drukk. De Vos, 9572 Lierde - ☎ (055) 42 26 41
Begrav. L. Haustraete-Ritserveldt - 054/50 10 59