

Daar is iets wat een moeder heeft
en wat geen mens op aarde
aan goedheid ooit vergaarde :
een moederhart dat altijd geeft.



Liefde en dankbaarheid nodigen ons uit het
aandenken te bewaren van

MEVROUW

PAULA DE WITTE

echtgenote van de heer Emiel De Bock

geboren te Nederbrakel op 18 juli 1910 en
overleden te Lokeren op 18 april 1977
gesterkt door de H. Sakramenten der Zieken.

Hemelse Vader,
Gij hebt onze onvergetelijke echtgenote en
moeder tot U geroepen. Wij kunnen niet
geloven dat haar leven vergeefs voorbij is
gegaan en dat alles wat zij voor ons heeft
betekent nu verloren is.

Wij bidden U,
dat haar beeld van goedheid en sterkte in
ons mag blijven dat zij in alles waarin
zij groot is geweest tot ons mag blijven
spreken en dat zij, levend bij U, mag
waken over ons.
Dat zij onze voorspraak en ons gebed mag
zijn, bij U, en dat zij U zonder ophouden
onze namen in herinnering mag brengen.

Beminde echtgenoot, ik weet dat mijn heengaan U pijn doet . . . wij hadden nog graag enkele jaren samen geweest.

Ik dank U oprecht en hartelijk voor alles wat U voor mij hebt gedaan, voor de liefde, de zorgen en de genegenheid waarmee gij mij tot de laatste levensdag hebt omringd.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, ik zeg U vaarwel, ik dank U voor Uw genegenheid. Blijft elkander beminnen en steunen heel uw verdere leven.

Familieleden vrienden en kennissen, dank aan allen om Uw meelevens en begrijpen. Vaarwel.

Heer, geef haar de eeuwige rust.

Haar echtgenoot, haar kinderen kleinkinderen, en de familie danken U van harte voor de blijken van deelneming hen betoond in hun rouw.

Begr. De Clerck.