



Vroom aandenken aan

**DE HEER**

## **Raphaël DE WITTE**

**echtgenoot van Mevrouw Ludwine DECLERCK**

geboren te Tielt op 4 januari 1944  
en thuis overleden op 7 september 1991,  
gesteekt door het ziekensakrament van de H. Kerk.  
Stichter van M.C. "Hoger op".

Temidden het volle leven is Raphaël ons ontvallen. We kunnen niet begrijpen waarom een mens zo vroeg afscheid moet nemen hier op aarde. Het antwoord zullen we nooit kennen; maar de realiteit stelt ons voor een voldongen feit.

Raphaël was een goede vader voor zijn gezin; een goed mens voor vele anderen. Hij leefde niet voor zichzelf. Integendeel, wanneer hij iemand kon helpen was dit zijn grootste voldoening.

Als oud-motocrosser aanzag hij zijn zoon, van wie hij zielsveel hield, als zijn opvolger. Hij wilde van hem een betere sportbeoefenaar maken, iemand met discipline.

Raphaël was een zeer harde werker, die iets kon opbouwen. Zo kende men hem in de familie. Alles wat auto en motor was zat hem van kindsbeen af in het bloed. Uren kon hij daarover praten... zelfs wanneer hij reeds ernstig ziek was, verlangde hij om er nog eens bij te zijn.

Het lijkt onaanvaardbaar om zo vroeg te moeten sterven. Raphaël had nog zoveel te doen, hij had nog zoveel plannen te realiseren. Maar hij besepte maar al te goed zijn situatie: hij wist dat het leven voor hem hier op aarde vlug een einde zou nemen.

Hij kon daar openlijk over spreken met zijn vele vrienden. Hij was niet bang te sterven. Hij legde zich neer bij zijn toestand. Hij wilde niemand tot last zijn. In zijn ziekte was hij heel verdraagzaam en hij aanvaardde wat er met hem gebeurde. Zo ging zijn aandacht vooral uit naar zijn vrouw en zoon. Hij wilde dat zij het leven verder aankonden, wanneer hij er niet meer zou zijn. Zo vergat hij zichzelf ten bate van hen die hier zouden achterblijven.

In die harde tijden heeft Raphaël bewust afscheid genomen van het leven. Gedragen door zijn geloof in het hiernamaals, kon hij dit aan.

Mijn dierbare echtgenote en zoon: afscheid nemen doet pijn. Maar jullie zorg en aanwezigheid hebben mijn lijden draaglijk gemaakt. Nu ik er niet meer ben, staan jullie beiden er alleen voor. Doe samen verder, zoals we er dikwijls over gesproken hebben. Vaarwel.

---

Om uw blijken van deelneming en uw gebeden danken U:

Ludwine DECLERCK,                      zijn echtgenote ;  
Janick DE WITTE,                              zijn zoon ;  
Jules DE WITTE - LAPAUW,                      zijn vader ;

De families DE WITTE - LAPAUW.  
De families DECLERCK - VANASTELE.

Rouwl.-Fun. L. Van Nieuwenhuyse & J. Lambrecht,  
Oostrozebeke - tel. 056/66 72 10  
Druk Printa, Hulste - tel. 056/66 77 40

