

Wie goed is moet niet vrezen
Wie goed doet wordt geprezen !

Bid voor de ziel van

MEVROUW

ANAIIS DE WOLF

weduwe van de Heer

PROSPER DE VLEESCHAUWER

geboren te Michelbeke, op 19 december 1895 en
godvruchtig overleden in de St. Franciscuskliniek
te Oprakel, op 6 augustus 1984, gesterkt door
de HH. Sakramenten der zieken.



**De families DE WOLF, DE VLEESCHAUWER,
TAILDEMAN en LEYMAN,**

danken U voor de blijken van kristelijke
deelneming in de rouw.

Moeder heeft een lange weg afgelegd van werken en zorgen. Vanaf haar prille jeugd stond ze naast haar ouders om de lasten van een groot gezin te dragen. Later in eigen huiskring zette ze zich als trouwe levensgezellin naast haar man onverpoosd in om vooruitgang te verwezenlijken.

Het leven was haar uiteraard niet altijd mild. Ze heeft twee oorlogen moeten doorworstelen, beproevingen en tegenslagen gekend, dan vooral het verlies van haar echtgenoot.

Maar wilskracht en moed, gepaard aan vriendelijkheid en gedienschtigheid tekenden haar karakter. Ze droeg bovendien diep in haar hart de stempel van het geloof. Door dik en dun, in voorspoed en tegenspoed diende ze de Heer : in haar dagelijks gebed en haar zondagmis putte ze de nodige kracht en sterkte.

In haar familiekring bracht ze aldus zonnige warmte van de moederliefde en bij de mensen die ze mocht ontmoeten verwekte ze gezelligheid en blijde vriendschap. Ze hield immers van de mensen en stak graag onopgemerkt en zelfs ongevraagd een handje toe.

Duurbare kinderen en kleinkinderen, nu mijn taak hier volbracht is, ga ik vader vervoegen in de hemel. Ik dank u voor de kinderlijke eerbied, de liefde en de goede zorgen waarmee ge mij in mijn oude dag hebt omringd en mijn lijden verzacht. Blijft elkander beminnen en steunt elkander en draagt de gedachtenis aan vader en moeder mee door uw leven heen. Beste zuster, familieleden en vrienden, vaarwel en tot weerziens in de hemel.

Jezus barmhartigheid.