

Ik ben de Verrijzenis en het Leven, alwie in Mij
geloofd zal in eeuwigheid niet sterven. (St J.)



BID VOOR DE ZIEL VAN

Mevrouw

BERTHA DEWOLF

echtgenote van Mijnheer

Emile Vanlerberge

geboren te Everbeek de 9 februari 1897 en er
overleden de 13 augustus 1959, voorzien van de
HH. Sacramenten der stervenden.

Haar kwaal is zonder redding geweest omdat
Gij, o God, gehandeld hebt volgens Uw ondoor-
grondelijke Wil. Wij behoren U toe in volle eigen-
dom : elk ogenblik van ons leven is een gave,
want geen enkel deeltje van ons bestaan hebben
wij voor ons zelf. Voor de aarde zijn wij niet ge-
schapen en vroeg of laat wil de Heer ons opeisen
voor Zichzelf.

Ieder krijgt zijn eigen leven waarvan de dagen
geteld zijn. Ons menselijk verstand begrijpt niet
altijd de goddelijke raadsbesluiten in de pijnlijke
uren, toch buigen wij het hoofd nederig en gela-
ten, en in onze smart herhalen wij : « Al wat God
doet, is wel gedaan. »

Mijn dierbare Echtgenoot, gij weet dat ik heen-
ga naar het huis van het eeuwig leven : dit ver-
zachte U de smart van deze harde scheiding, en
versterke uw vertrouwen op een gelukkig weder-
zien... Mijn lijden is voorbij: al uw zorgen, al uw
verlangens vermochten niet mijn leven te verlen-
gen: niets hebt gij gespaard. Ik dank er U om
en zal U steeds gedenken en voor U bidden.
Moge nu God uw troost en opbeuring zijn.

De familiën DEWOLF-SABRUNS, en
VANLERBERGE-LEURAERT
zijn zeer erkentelijk voor de blijken van
deelneming en danken U.

Dr. Vw Modde, Everbeek.