

Ik ben de Verrijzenis en het Leven.

+

DANKBAAR AANDENKEN AAN MEVROUW

CELINA, ANNA DE WOLF

weduwe van de Heer Richard HAEGEMAN,

geboren te St.-Maria-Lierde op 28 april 1896 en godvruchtig overleden in de St.-Franciscuskliniek te Brakel-Opbrakel op 6 juni 1981, nadat zij de Pauselijke Zegen, het Ziekensakrament en de H. Teerspijze ontvangen had.

Een paar dagen nadat zij de H. Kommunie ontvangen had naar aanleiding van de hoogdag van Pinksteren, is deze vrouw heengegaan. « Moge onze Heer Jezus-Kristus u bijstaan met de genade van Zijn H. Geest » zo bidt men tijdens de ziekenzalving. Voor haar heeft de Geest des Heren werkelijk een nieuw begin gemaakt. De Geest die ons bewoont verzucht en smeekt naar God, dat Hij ons in de Zoon doet opstaan uit de dood. « Kom, Schepper Geest, voltooi wat Gij begonnen zijt ».

« Wij geven de moed niet op. Al gaan wij lichamelijk ten onder, onze geest blijft le-

ven... Wij houden het oog niet op het zichtbare gericht, maar op wat onzichtbaar is, want wat wij zien gaat voorbij, wat wij niet zien dat blijft ». (2 Kor. 16, 18)

Gesterkt door dit woord uit de H. Schrift en voorgelicht door Kristus' Geest geloven wij dat het leven van deze moeder in een beter veranderd is, « waar geen smart meer zal zijn, want al het oude is voorbij ».

(Apok. 21,4)

Dierbare kinderen, kleinkinderen en familieleden, mijn laatste woord hier op aarde voor u is een dankwoord om het geduld, de liefde en de genegenheid die gij mij betoond hebt tijdens mijn lijdensdagen. Gij hebt mij bijgestaan met al de middelen waarover gij beschikte. Verleen mij nu verder uw hulp, over het graf heen, door uw gebed voor mijn zielerust.

De families DE WOLF, HAEGEMAN,
CATERNANG, VROELS,

**zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van
deelneming in de rouw die hen treft.**

J. De Vleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel