

Wij hebben haar bemind en wij beminnen haar nog
buiten ruimte en tijd.

En wij volgen haar voorbeeld met dank in ons hart
en in ons oog een traan . . .



LIEFDEVOL AANDENKEN AAN
MEVROUW

ELISA DE WOLF

weduwe van de heer

Jules VAN LIERDE

geboren te Michelbeke op 8 februari 1905
en onverwachts overleden op woensdag 6 december
1989 in het A. Z. Sint-Elisabeth te Zottegem,
gesterkt door het sakrament der zieken.

LID VAN DE BOND VAN GEPENSIONEERDEN.

De heer en mevrouw

Guido DE STAERCKE-VAN LIERDE Carmen,
Mevrouw Sabine DE STAERCKE,
Jongeheer Wim DE STAERCKE,

De families : DE WOLF, VAN LIERDE,
TAILDEMAN en DE VOS

DANKEN U voor uw gebed en blijken van
deelneming in hun rouw.

MOEDER,

Jij ging ons voor in eenvoud, liefde,
moed, geduld, diep geloof.

Jij was voor ons één bekommernis,
één wegschenken van jezelf, één liefde.

Jij trok ons een spoor . . .
Mochten wij dat steeds volgen,
Heer.

Moeder missen valt zwaar,
blijf ons steeds nabij en « dank U »
voor dit schone leven.

De namis zal plaats hebben in de parochiekerk van
St.-Pietersbanden te Erwetegem op
vrijdag 12 januari 1990 om 19 uur 30.