

Over de brug van het lijden komt God tot ons.



ZALIG AANDENKEN AAN  
M E V R O U W

ELVIRE DE WOLF

echtgenote van de Heer

**HECTOR VAN AUDENHAEGE**

geboren te Michelbeke de 27 maart 1898  
en godvruchtig overleden te Erwetegem  
de 8 februari 1963, getroost door de gena-  
demiddelen van Onze Moeder de H. Kerk.

Lid van de bond van het H. Hart.

-----  
Wie en wanneer de Heer roepen zal, niemand  
weet het, maar zeker is dat voor ieder van ons  
dit uur zal slaan, en gelukkig Zij, die het gege-  
ven is zich op de dood voor te bereiden, want  
voor hen is de dood slechts een overgang naar  
een beter leven.

Gelukkig de mens, die zo leeft, als hij wenst  
dat de Heer hem in zijn uiterste zou vinden, hij  
mag zeggen : Heer ik ben bereid.

Thomas a Kempis.

Zij was een goede echtgenote, de steun van  
haar man, minzaam in haar omgang, haar werk  
heeft zij immer lief gehad, alles wilde ze steeds  
goed in orde. Met voorbeeldig geduld en moed  
droeg zij de last van een langdurige ziekte.

Dierbare echtgenoot, dank U voor alles wat ge  
voor mij gedaan hebt. Bid voor mij.

« Mijn Jezus, barmhartigheid »

300 d. aflaat.



De Heer Hector VAN AUDENHAEGE,

De families DE WOLF en VAN AUDENHAEGE,

**Bedanken U oprecht voor de bliken van  
deelneming in rouw en gebeden.**

---

Uitg. Robert De Moor, Dorp 16, Erwetegem