

In de vrede van Christus...



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

EMIEL DE WOLF,

echtgenoot van Mevrouw

DOLPHINA VAN HUFFEL.

Geboren te Zegelsem, de 13 januari 1874 en godvruchtig overleden te Munkzwalm, de 10 november 1956, voorzien van de H.H. Sakramenten en de Pauselijke Zegen.

In de avond ontving hij de Heilige Sakramenten en nog dezelfde nacht is hij het eeuwige Leven ingegaan.

De laatste jaren leefde hij stil teruggetrokken: zijn gestel was verzwakt door de jaren en ziekelijkheid. Maar hij was altijd geduldig en gelaten in zijn lot.

Hij was een goed mens, een toegenegen echtgenoot en vader, eenvoudig in omgang, oprecht christelijk. Daarom hopen we vast dat de Opperste Meester hem in genade zal ontvangen: "Welaan dan, goede en trouwe dienaar... treed binnen in de vreugde van uw Heer".

Dierbare echtgenote, kinderen en kleinkinderen, dank voor uw liefde en toewijdingsvolle zorgen. Moge God het u lonen. Laten we thans verder elkaar in gebed gedenken. God zegene en beware u allen.

H. Hart van Jezus, ik stel mijn betrouwen op U.

(300 dagen aflaat)



*Om uw gebeden en blijken van deelneming betoond
in deze pijnlijke rouw danken U oprecht*

Mevrouw Emiel DE WOLF, geboren Dolphina VAN HUFFEL,
Mijnheer en Mevrouw Jean BROWAEYS-DE WOLF,
Jongeheer José BROWAEYS,
Mejuffer Marleen BROWAEYS,
De familiën
DE WOLF, VAN HUFFEL, GHIJS en VAN WITTENBERGHE.