

Alles voor Vlaanderen en Vlaanderen voor Kristus.

†  
GEDENK DE TROUWE ZIEL VAN  
EERWAARDE HEER

## FRANS DE WOLF

Oud-Pastoor van Mooregem

Rustend Pastoor te Nederbrakel

Lid van verscheidene godvruchtige genootschappen.

Geboren te Appels, op 27 December 1870.

Priester gewijd te Gent in 1894.

en zachtjes in de Heer ontslapen te Nederbrakel,  
de 14 November 1952.

Gesterkt door de HH. Sacramenten der stervenden  
en de Pauselijke Zegen " In Articulo Mortis ..."

Een Priester was het die leefde voor God en voor  
zijn Vlaamse volk, dat hij getrouw bleef in ver-  
volging en in de boeien.

Gelijk de H. Paulus zei : Mijn boeien zijn mijn glorie,  
gelijk het Kruis bij de Goddelijke Meester. Hij was  
de vriend van iedereen geworden, om zijn goedheid,  
zijn rechtschapenheid en zijn vrolijk karakter. Hij  
was de goede Herder, die de verdwaalde schapen  
opzocht en tot de ware schaaipstal, tot de Roomse  
Katholieke Kerk terugbracht. Dit getuigen vele ge-  
knakte zielen die in de ellende zijn zalvend woord  
en zijn priesterlijke daad mochten genieten.

Met Pastoor De Wolf verdwijnt een der edelste  
vlaamse figuren van ons volk.

De goede God, die de harten doorgrondt, en zijn  
getrouwe dienaar en zijn ideaal kent, weze hem barm-  
hartig voor de troon van de Allerhoogste.

Beminde Broeder, Priester des Heren, en gij allen,  
Priesters der Familie, blijft mij indachtig aan de voet  
van het altaar. En gij, Kloosterlingen van onze Fam-  
ilie, en gij Familieleden en trouwe huishoudster, vlamse  
Vrienden en Kennissen, blijft getrouw aan uw katho-  
liek geloof, en in de liefde voor uw vlamse volk.

Dat zijn ziel, door de Barmhartigheid Gods in vrede  
ruste. Amen. (300 d. afl.)



De Familiën DE WOLF, VAN GANS-  
BEKE en VAN LIERDE,

BEDANKEN voor Uw christelijke  
deelneming en gebeden.

---

Drukk. De Ruyver, Nederbrakel.

