

*Ik heb lang en gelukkig geleefd,
mij met weinig tevreden gesteld,
niets gevraagd en veel gekregen,
en ik ben van alle goede dingen voldaan,
zachtjes ter Gode gegaan. (Sijn Streuvels)*



Dankbaar mogen we in ons hart bewaren
het beeld en de naam van

DE HEER

Gérard DE WOLF

weduwnaar van **Mevrouw Angèle WATTEZ**

geboren te Nederbrakel op 4 januari 1910
en overleden in de kliniek Zusters van
Barmhartigheid te Ronse op 23 juli 1998,
gesterkt door het sacrament
van de ziekenzalving.

De families

**DE WOLF - MALAÏSE
WATTEZ - HIBAUDE**

danken U om uw meelevens en gebed.

Namis op vrijdag 28 augustus 1998 om 18.30 uur
in de dekenale Sint-Pieterskerk te Brakel.

Vader hield veel van het leven en van de mensen.
Er zat muziek in zijn leven.
Hij kon de kleine en grote vreugden van elke dag
waarderen. Vader was bekommerd om zijn familie,
maar ook gevoelig voor de noden van anderen.
Hij moest al heel vroeg zijn vrouw loslaten, maar
hij verwerkte het in stilte, zonder klagen.
Hij liet zijn hart spreken door de mooie en plezierige
klanken die hij uit zijn accordeon toverde, dit
tot bijna op het einde van zijn leven.

Vader, pepe,
uw eenvoud en uw inzet
zijn voor ons een voorbeeld.
Bedankt om wat gij voor ons gedaan hebt.

Cyriel en Odette, beste kleinkinderen,
ik dank u om de liefde die ik van u mocht ontvangen.
Blijf nu voor elkaar zorgen,
zoals ge dat ook voor mij gedaan hebt.

Beste familie en vrienden,
dankuwel om uw genegenheid.
Over deze dood heen blijven wij met elkaar verbonden.

Goede God,
wij danken U voor het leven van Gérard,
en voor alle goede dingen
die wij van hem mochten ontvangen.
Gij alleen weet wat zijn leven waard is geweest.
Laat hem nu delen in de volheid van Uw liefde,
voor altijd. Amen.