

Bij de Heer is barmhartigheid en overvloedige verlossing.



BID TOT ZIELERUST

van Mijnheer

GILBERT JOZEF HONORÉ DE WOLF

zoon van

ACHIEL en wijlen DELPHINE VERHOEVEN

geboren te Erpe, de 8 Juni 1929 en er schielijk overleden de 19 April 1955.

Gesterkt door het H. Oliesel « in extremis ».

De dood komt als een dief in de nacht... Zijn lichaam werd geveld... zijn ziel moest de weg op van de eeuwigheid...

We troosten ons bij de gedachte aan zijn voorbeeld en de getuigenis van de mensen over hem. Want hij had vele vrienden. Sportief, eenvoudig en minzaam was zijn optreden. Werkzaam en bezorgd was hij een ware steun voor zijn vader.

Wij mogen dan ook hopen en betrouwen bij deze rasse dood, want bij de Hemelvader is er overvloedige verlossing voor elk menskind van goede wil.

Goede Vader, U hebt een zoon verloren hier beneden, maar een kind gewonnen bij God. Kniel vol onderwerping voor Hem neer in aanbidding en Hij zal U de kracht geven om deze zware beproeving te dragen.

Lieve broers en zusters, ik gaf aan God terug wat mij het dierbaarst was, mijn eigen leven. Vergeet het niet, de dood is niet het einde maar het begin van een beter leven.

Mijn dierbare grootouders, familieleden en vrienden, ik kon u op aarde niet vergelden voor de vele weldaden van u ontvangen. Nu gaat mijn bede tot de troon van Hem die eindeloos goed is en ik vraag Hem voor u allen geluk voor tijd en eeuwigheid.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust.
(300 d. afl.)

BEDANKEN

Druck. St.-Maarten, Erpe.

Heer Achiel DE WOLF;
Heer en Mevrouw Marcel DE WOLF-DE BOECK en kind Marc;
Heer en Mevrouw Gaston DE SAEDELEER-DE WOLF;
Heer en Mevrouw Oscar DE WOLF-BRUYLANDT;
Juffrouw Adeline DE WOLF;
De families DE WOLF, VERHOEVEN, GUNNS, DE SMET en BURMS,