

Heer, in uw handen bevelen wij zijn geest.

† BID VOOR DE ZIEL †

van Mijnheer

JEAN DE WOLF

echtgenoot van Mevrouw

SIDONIE VERSCHUEREN

geboren te Elst, op 12 februari 1879 en godvruchtig
overleden te Ukkel, op 15 februari 1930, gesterkt door
de HH. Sacramenten der stervenden

en de Pauselijke zegen « in articulo mortis. »

Hij was vereremerkt met verscheidene burgerlijke
eretekens.

De Heer en een doorchristelijke opvoeding hebben
deze brave man door het leven geleid als een voorbeel-
dige gelovige. Van jongs af wist hij de hardheid van
het leven te trotseren, Gesierd met een schoon verstand
en wijs gemoed, kon hij voor zichzelf en later voor
Vrouw en Kinderen een levensstaat verwerven, ge-
steund op werklust, beleid, eerlijkheid, rechtgevend-
heid, die hem tot ere strekt. Zijn naaste familie had aan
hem in alle moeilijke omstandigheden van het leven
raad en steun. Hij was voor allen die tot hem kwamen
een wijze bedachtzame raadgever en hulpzame mens.
Zijn blij en spijts alles, kinderlijk gemoed, maakte hem
tot een vriend van klein en groot, rijk of arm. Hij hield
er aan met de eenvoudigsten uit zijn levenskring om te
gaan, te praten; hun levenszorgen schonk hij een luis-
terende belangstelling. Het geluk van zijn evenmens
enthousiasmeerde hem en hun beproevingen lieten hem
niet onverschillig. Zijn leven lang bleef hij vergroeid,
zoals niemand, met de mensen van zijn afkomst; hij
beleefde zuivere, eenvoudige vreugde in het contact
met de mensen met wie hij opgroeide. De wisselende
levensomstandigheden of invloeden van meer ook
konden zijn rotsvast geloof noch zijn christelijke le-
vensovertuiging beroeren. Hij was op alle gebied een
voorbeeldig man.

Lieve echtgenote, zoals elk afsterven, zó is mijn af-

scheid voor U pijnlijk en verrassend. Ik dank U voor
uw zorgzame liefde en trouw gedurende ons huwe-
lijksleven. God alleen kan U lonen naar verdiensten!
Goede kinderen en kleinkinderen die dicht en ver van
mij leeft, uw vader en grootvader dankt U om uw lief-
de en zegent U nu van Hierboven.

Tante Emma, ons levenslot was lange jaren innig
met elkaar verbonden. Ook U dank ik voor uw stille en
ware gunstigheid. Uw lot blijve verenigd met dit van
mijn lieve echtgenote en familie.

Dierbare Familieleden, ik heb mijn leven lang zó
zielsveel van U allen gehouden. Schenkt mij nu een
blijvende herinnering door een vroom gebed. Gij,
vooral mijn neef Priester, bid voor mij in uw dagelijkse
H. Mis. In het leven en nu in het Geloof blijvend vere-
nigd, zien wij elkaar in het hiernamaals terug.

H. Hart van Jezus, ontferm U over hem.

H. Apollonia, Patrones van de parochie Elst, b.v. h.

De Familie dankt U voor uw aanwezigheid en gebed

Uitg. Van Nedervele, Elst